

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE ALBIGENZEN

HET land, de bossen, de akkers die men bezat, maakten tijdens het Leenroerig Tijdperk de ware rijkdom uit. Door de opkomst van de vrije steden en de handel, ontstond er een nieuwe rijkdom: die van het goud. Men kon rijk zijn zonder een stuk grond te bezitten. Men is rijk als men goud heeft. Dit bracht een hele ommekeer te weeg, niet alleen in de levenswijze van de mensen, maar ook in de geesten. Er ontstond een soort van goudkoorts. De dertiende eeuw is het tijdperk van heel wat ketterijen...



3. — DE ARMEN VAN LYON

IN 1173 stichtte Pierre Valdo de secte « De armen van Lyon ». Zij weigerden het gezag van de paus te erkennen, zij wilden geen priesters en ook geen sacramenten. Zij baden echter de Vaderons vijftig keren voor en na de schamele maaltijden. Deze secte had eveneens veel sukses. In het noorden predikte Tanchelmus of Tanquelin in dezelfde zin. Hij werd te Antwerpen neergestoken.

4. — DE INQUISITIE

DE Kerk reageerde streng. Het ging hier om het geloof en om de maatschappij zelf. De bisschoppen waren niet bij machte de vloed in te dijken en de pausen gaven de inquisitors opdracht de ketteren op te sporen en ze hun ketterijen te doen afzweren. Indien zij echter volhardden, dan werden zij in handen gegeven van het gerecht en vele, vele ketteren eindigden hun leven op de brandstapel. De Dominicanen bekeerden veel afvalligen door het goede woord te prediken en de Minderbroeders door hun armoede.



5. — DE KRUISTOCHT VAN LODEWIJK VIII

DE Albigenzen werden verslagen door Simon de Montfort, maar het was Lodewijk VIII, zoon van Philips-Augustus, die een einde maakte aan de tragedie. Hij ondernam een kruistocht tegen de Albigenzen. Voor hem was dat tevens een mooie gelegenheid om zijn machtige vazal Raymond VII, graaf van Toulouse, onder de voet te lopen en Languedoc te veroveren. Hij gelukte daar in en stierf tijdens zijn veldtocht in 1226.

(Wordt voortgezet.)



1. — HET GOED EN HET KWAAD

IN de XIII^e eeuw reeds predikte een Perzisch filosoof opnieuw de oude godsdienst van Zarathustra (in het Grieks Zoroaster), die twee krachten tegenover elkaar plaatste, die van het Goed en die van het Kwaad. Dit idee vond ingang in de Balkanlanden en de aanhangers van deze leer waren de Bogomilen. Zij zongen inderdaad « Bog, milui! God, medelijden! ». In Bulgarije waren de Bogomilen talrijk. Zij geloofden dat de Boze de wereld had geschapen.



2. — DE REINEN

VAN het Balkanschiereiland drong de leer door tot in Italië en het zuiden van Frankrijk, waar de ketteren als centrum Toulouse en Albi hadden gekozen. Aan deze laatste stad hebben zij hun naam Albigenzen te danken. Hun streven was gericht op een rein leven. Zij verwierpen de meeste R.K. sacramenten. Zij aten nooit vlees of eieren, ze dronken geen melk. Sommige dreven het zover te vasten tot de dood toe. De zelfmoord was een garantie voor de eeuwige zaligheid. De kruistocht die paus Innocentius III tegen hen liet prediken, had wrede oorlogen tot gevolg.