

De GESCHIEDENIS van de WERELD

DEEL VAN J. SCHOONJANS

GELLIUSTREERD DOOR E. FUNCKEN

PHILIPS-AUGUSTUS

DE zoon van Lodewijk VII, de jonge Philips, kreeg de bijnaam Augustus omdat hij in de maand augustus geboren werd. Hij was, naar men heeft gezegd, een koning die verstand had van politiek. De kroniekschrijvers noemden hem: « Prudens et sapiens », voorzichtig en wijs. Maar was hij dat heus? Neen. Vertaal « Prudens » door heimelijk, leugenaar, de voorzichtigheid van een serpent; en « sapiens » door vals, zonder scrupules, de wijsheid van Satan.



3. - DE OORLOG

IN 1202 verklaarde Philips-Augustus, dat Jan zonder Land geen enkel recht meer had in Frankrijk en hij viel Normandië binnen. Hij belegerde het versterkt kasteel Château-Gaillard. Het was een vreselijke onderneming, maar hij haalde na maanden inspanning de overwinning en bezette ook Rouen. Toen besloot Jan zonder Land er korte metten mee te maken.



1. - HIJ HAD ER GENOEG VAN

PHILIPS-AUGUSTUS werd koning van Frankrijk in 1180. Hij was toen veertien jaar oud. Onmiddellijk trachtte hij het gezag van de koning van Engeland — de vazal die hij graag wou kwijt zijn — te verzwakken. Hendrik II van Engeland had twee zonen: Richard Leeuwenhart en Jan zonder Land. Philips-Augustus hitste hen tegen hun vader op. Toen deze het verraad van zijn zonen vernam, riep hij uit: « Genoeg!». En hij stierf omdat hij er genoeg van had!



4. - DE GROTE SLAG

JAN sloot een bondgenootschap met Otto IV van Duitsland, met Renaud van Boulogne en met Ferrand van Portugal, graaf van Vlaanderen. Op 27 juli 1214 had de slag plaats te Bouvines. Het was een vreselijk gevecht. 's Avonds moest Otto IV de vlucht nemen. Ferrand was gewond en werd gevangelijk naar Parijs geslept. Philips-Augustus kwam als groot overwinnaar te voorschijn. Hij hield Normandië, Anjou en het Noorden van Guyenne.



2. - RICHARD EN JAN

RICHARD LEEUWHENHART werd koning van Engeland en Philips-Augustus nam diens broer, Jan zonder Land, onder de arm. Hij kon er de hertog van Oostenrijk toe overhalen Richard tijdens zijn terugkeer van het H. Land gevangen te nemen. Maar Richard kon ontsnappen. Hij zou de koning van Frankrijk belijst gestraft hebben, maar een heimelijke pijn maakte een einde aan zijn leven. Hij werd opgevolgd door Jan zonder Land. Deze was vals, boosaardig en laf. De Engelsen droegen hem niet in het hart, getuige daarvan is de legende van Robin Hood, die nog steeds levendig is. Robin Hood immers verzette zich tegen de dwingelandij van Jan zonder Land.

5. - VIJF EN TWINTIG BARONNEN

EEN koning die verliest wordt scheef bekeken... De Engelsen meenden dat Jan zonder Land nu bont genoeg had gemaakt en de belastingen die hij eiste veel te hoog waren. De edelen van het rijk staken de koppen bijeen en er werden vijf en twintig baronnen aangesteld, die de koning zouden bewaken en er zorg moesten voor dragen dat hij de vrijheid van zijn onderdanen niet meer kon beknotten. Het dokument, de « Magna Charta », dat Jan verplicht was te ondertekenen in 1215 kan men thans bewonderen in het Brits Museum te Londen. Uit de Raad van de baronnen groeide het Hogerhuis of Kamer van de Lords.

