

# KUIFJE vertelt je ... De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## FREDERIK BARBAROSSA

SEDERT 962, d.w.z. sedert Otto de Grote, droeg één man drie kronen : de zilveren kroon van de koningen van Germanië, de ijzeren kroon van de koningen van Italië en de gouden kroon van de keizers van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Onnodig hier nog aan toe te voegen dat wie de drie kronen droeg, zeer machtig was. Maar wie drie kronen draagt, komt onvermijdelijk op het idee een groot stuk van de wereld aan zijn gezag te onderwerpen...



### III. — DE LOMBARDEN

IN Italië lagen de zaken een beetje anders en dat kwam omdat er in het Noorden rijke en machtige steden waren, zoals Venetië, Genua, Milaan, Florence. Zij hadden hun eigen militie en wensten onafhankelijk te zijn. Frederik Barbarossa besloot de steden te onderwerpen. Uit haat tegen deze politiek riepen zij zich tot « Welfen » uit en sloten een verbond, de « Lombardische liga » genoemd. De keizer versloeg de legers van dit verbond en verwoest Milaan in 1162.



### I. — DE HOHENSTAUFEN

DE Duitse adel koos in 1138 Koenraad III van Hohenstaufen-Waiblingen tot keizer van het heilige Duitse rijk. Koenraad III werd voor de Italianen Gibellino. Koenraad III had een rivaal, nl. Hendrik Welf of de Leeuw. De Italianen noemden hem Guelfo. Hier heb je dan de twee families die elkaar zouden bevechten: de Gibellini en de Guelfi. De Welfen van Beieren tegen de Hohenstaufen.



### II. — HIJ HAD EEN RODE BAARD

IN 1152 stierf Koenraad III en werd hij opgevolgd door Frederik, die omwille van zijn rode baard door de Italianen Barbarossa of Roodbaard werd geheten. Hij was een grote figuur uit de Middeleeuwen. Jong, mooi, intelligent en dapper, droomde hij er van over Duitsland en Italië te heersen op de wijze van de Romeinse Cesars. Zijn hofhouding deelde die droom, vooral dan de kanselier Rainald van Dassel. De Duitse prinses en in het bijzonder de Welfen van Beieren waren verplicht Frederik stipt te gehoorzamen.

### IV. — ALEXANDER III

ORLANDO BANDINELLI werd tot paus verkozen onder de naam Alexander III, als opvolger van Adriaan IV, de enige Engelse paus uit de geschiedenis. Daar hij wist dat Roodbaard ook de paus aan zijn gezag wilde onderwerpen, nam hij de leiding van de Lombardische liga op zich. De machtige Italiaanse steden sloten zich bij hem aan en op een « corroccio » met ossen bespannen, werden de banieren van de steden rond de pauselijke vlag geplant.

### V. — LEGNANO

IN 1176 had er een vreeselijke slag plaats. Frederik Barbarossa verheugde er zich reeds op de Welpen-paus, die het had aangedurfd een nieuwe stad, Alessandria, te bouwen in de plaats van Milaan, te verslaan. Hij werd echter verraden door zijn vazal, de Welf Hendrik de Leeuw en liep te Legnano een verpletterende nederlaag op. Het jaar daarop ging hij naar Venetië om zich te vernederen voor Alexander III. Aan de ingang van de mooie kerk van Sint-Marcus, te Venetië, ligt er een rode steen. Het is daar dat Barbarossa knielde voor de paus en de vrede sloot.



(Wordt voortgezet.)