

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

HET KONINKRIJK JERUZALEM

GODFRIED van Bouillon, hertog van Neder-Lotharingen, was dus met zijn leger tot vóór de Heilige Stad geraakt en had ze kunnen innemen. Uit dankbaarheid bood men hem de koningskroon aan maar Godfried weigerde een koningskroon te dragen, daar waar Jezus Christus, zijn Meester, een door-nenkroon op het hoofd was gedrukt. Hij nam slechts de titel aan van « Beschermers van het Heilig Graf ». Hij stierf het jaar daarop en werd begraven in de kerk waar Christus zijn grafombe gekregen had.



3. - LISSABON WORDT INGENOMEN

DE Turken gaven de strijd echter niet zo vlug op en weldra werd er in Europa een nieuwe kruistocht gepredikt om hen terug te werpen. Aan deze kruistocht nam Lodewijk VII van Frankrijk deel, evenals keizer Koenraad III. Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, rukte eveneens op. Hij kwam over zee tot vóór Lissabon, toen een Arabische stad die door de Portugezen belegerd werd. Hij waagde de aanval en veroverde de stad.



1. - EEN NIEUW RIJK

HET grootste deel van de kruisvaarders keerde, na de inname van Jeruzalem, naar Europa terug. Men wachtte inderdaad sedert jaren op hen. Opdat de inname van Jeruzalem enig nut zou hebben, moest men de stad verder verdedigen tegen de Mohammedanen. Men maakte er een koninkrijk van en de koningen, van Belgische oorsprong, organiseerden het rijk op feodale wijze. Aan de zeden en de gebruiken van het Oosten pasten zij zich echter wonderwel aan.



4. - SALADIN

HELAAS, de Christene prinsen van het koninkrijk Jeruzalem konden met elkaar niet best opschieten, hun macht verzwakte en Saladin, sultan van Egypte, organiseerde een Mohammedaans leger en versloeg de Christenen in het jaar 1187, nam de koning gevangen, liet het kruis neerhalen en opende de Mohammedaanse moskeeën opnieuw. De Christene wereld kon zich daarbij niet neerleggen en er werden nog zes kruistochten georganiseerd, zonder resultaat echter.



2. - DE RIDDERORDEN

HET nieuw koninkrijk was zwak en daarom bouwde men er geweldige, zwaar bewapende vestingen omheen. Om een geregeld leger op de been te houden, werden de militaire ridderorden gesticht: de Johanniers, later « Maltezer Ridders » of « Ridders van de Orde van Malta » genoemd, de Tempeliers, de Duitse Orde. Zij speelden allemaal een belangrijke rol. De ridders waren monniken-soldaten, die het harnas onder de pij droegen, het kruis op de schouder en de degen aan de zijde. Het was hen verboden de strijd te ontwijken of zich over te geven.

5. - HANDEL TUSSEN OOST EN WEST

DE heilige plaatsen gingen verloren, maar het is ook waar dat de kruistochten in het leven van West-Europa een evolutie teweeg brachten. De koningen werden machtiger daar de adel verzwakt was en de handel tussen Oost en West breidde zich snel uit. Uit die handel werden de machtige, rijke steden geboren: Brugge, Genua, Venetië. Uit het Oosten kwam de weelde, de verfijning. Men kreeg in onze gewesten oog voor zijden stoffen, voor prachtige tapijten en spiegels. Kunsten en letteren ontwikkelden zich en de Griekse taal vond opnieuw ingang. De Renaissance was op komst!

