

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE EERSTE CAPETINGERS

UIT het graantje werd een grote boom... Dit zou men kunnen zeggen van de Franse monarchie. Inderdaad, het begin was heel bescheiden. De eerste koningen van Frankrijk hadden geen geld, geen land en heel weinig gezag. Toch wisten zij zo handig te manoeuvreren, dat zij weldra over gans Frankrijk heersten en hun gezag in heel de wereld erkend werd.

3. - LODEWIJK DE DIKKE

DE zoon van Hendrik I kreeg van zijn Russische moeder de Griekse naam Philip. Hij regeerde tot in 1108 en gaf de kroon aan zijn oudste zoon. Dat was Lodewijk VI, die later de bijnaam kreeg van Lodewijk de Dikke. Hij wou meester zijn op eigen grond en roeide de arendsnesten van de plundersaars uit. Hij beschermde de zwakken tegen de sterken en schonk privilegeën aan de inwoners van Parijs. Men hield veel van Lodewijk de Dikke en men ging naar zijn nederig paleis om hem te vragen recht te spreken. Met Lodewijk de Dikke werd in Frankrijk rekening gehouden.

1. - EEN RUSSISCHE PRINSES

HUGO CAPET stierf in 996. Hij had alle voorzorgen genomen en nog tijdens zijn leven zijn zoon tot koning en opvolger laten zalven. Robert II regeerde dus maar de machtigen zeiden dat hij met een bloedverwante, nl. Bertha van Boergondië gehuwd was. De bisschoppen sloegen Robert II in de ban. Om hetzelfde lot te ontgaan huwde Hendrik I de Russische prinses Anna Joraslavna.

2. - HET KONINKLIJK BEZIT

HET koninklijk bezit was niet meer dan een smalle gang tussen Parijs en Orleans en omvatte slechts 20% van Frankrijk. Zelfs daar was de koning nog niet heer en meester! Onafhankelijke heren hadden er hun kasteel, zij plunderden de reizigers uit en spotten met de koning. Soms zelfs gooiden zij de koning in een vergeetput. De meest beruchte heren waren de Monthéry en de Coucy. Thomas van Marle, een echte bandiet, deed de koningen beven. Het zou een hele eeuw duren alvorens men die heren mores kon leren.

4. - DE STRIJKKREET EN HET BLAZOEN

TOEN Lodewijk de Dikke aangevallen werd door de Germaanse keizer nam hij, naar men zegt, de rode en gouden banier van Karel de Grote (die eerst in het kasteel van Montjoie bewaard werd, daarna in de abdij van Saint-Denis. Hier heb je dan de oorsprong van de strijdkreet van de Fransen: « Montjoie Saint Denis ». Men vertelt ook dat Lodewijk er van hield gele lelies te plukken. Men noemde ze « fleurs de Louys », later « fleurdelys ».

5. - LODEWIJK VII

IN 1137 werd de zoon van Lodewijk de Dikke koning. Hij heette eveneens Lodewijk en men noemde hem de Jonge, want hij was nog maar achttien jaar. Hij vond een puike raadgever in de monnik Suger. Deze laatste moet hem zo ongeveer het volgende gezegd hebben: « Je vader liet je een goed en klein koninkrijk na, vergroot het. Om het te vergroten moet je met een rijke erfgename trouwen. Ik ken iemand die geschikt voor je is... »

(Wordt voortgezet.)