

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## DE RIDDERS

**I**N het leenroerig tijdperk hadden alleen de edelen de plicht en ook het recht ten oorlog te trekken. Zij moesten zelf zorgen voor hun paard en wapenrusting en ook voor hun wapenknechten. Maak je geen al te verheven voorstelling van deze edele heren, want zij waren in de grond slechts schurken, steeds op plundering en op roof belust. Zij waren wreed en brutaal en hadden nooit medelijden met de zwakkeren. Door de invloed van de Kerk werden de zeden wat beschaafder en zo ontstond het ridderschap...

### 3. — DE RIDDERSLAG

**D**E volgende morgen werden de wapens van Arnulf gezegend. Het was zijn oude oom, graaf Willem, die hem het rechter spoor aangespte en hem de helm op het hoofd zette. Dan nam graaf Willem het zwaard en gaf Arnulf, die intussen neergeknield was, een krachtige slag op de schouder. « Wees dapper! » zei hij. Dat was de ridderslag. Er bestond een tijd waarop de ridder niet een slag op de schouder, maar een krachtige slag in de nek kreeg. Arnulf is nu tot ridder geslagen. Hij weet dat hij steeds dapper zal wezen. Laf zijn is voor de ridder een grote schande.

### 1. — EEN JONKHEER

**W**IJ zullen hem Arnulf heten, alhoewel zijn naam weinig belang heeft. Hij werd uit een edele familie geboren en was 20 jaar. Sedert zijn prille kinderjaren heeft men hem opgeleid voor de krijgsdienst, want hij zou zoals iedere edelman een onverschrokken, ruw krijger en een volmaakt ruiter worden. Arnulf was sterk, lenig, handig en schoon. Hij wenste en verlangde slechts één ding : ridder te worden. Tot op dit ogenblik was hij slechts jonkheer. Eindelijk brak dan de grote dag aan...

### 2. — DE WAKE.

's Avonds ging Arnulf naar de kapel van het kasteel. De deur werd achter hem gesloten, hij bleef heel de nacht alleen voor de wake. Op het altaar lag zijn maliënkolder, zijn zwaard en zijn schild. Arnulf keek vol bewondering naar zijn zwaard. Achter het altaar hing een schilderij, waarop St. Maarten was afgebeeld die de helft van zijn mantel aan een arme gaf. Arnulf geloofde vast dat hij, net als de heilige Maarten, de armen en de zwakken zou beschermen. De leuze van iedere ridder was : « Ick dien ».

### 4. — EEN GOED RUITER

**D**AAR komt het paard van Arnulf. De jonge ridder houdt er van en met één sprong, zonder de stijgbeugels te raken, zit hij in het zadel. Een bewonderend gemompel stijgt op uit de menigte, die nieuwsgierig toekijkt. Graaf Willem geeft Arnulf zijn schild en zijn lans. Nu moet hij bewijzen dat hij een goed ruiter is.

### 5. — WEES TROUW

**A**RNULF werd tot ridder geslagen en dit betekend dat hij steeds dapper, goed en trouw moet zijn. Hij mag niet liegen en het gegeven woord nooit breken want dan verliest hij zijn eer. Hij heeft trouw gezworen aan zijn leenheer en mag die trouw nooit breken. Doet hij dit wel, wordt hij als een lafaard en een verrader uit de rangen van de ridders gestoten. Arnulf zal zijn land verdedigen tegen de indringers en de zwakken beschermen.

(Wordt voortgezet.)