

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## OTTO DE GROTE

DOOR het verdrag van Verdun waren er dus drie koninkrijken ontstaan. Dit van Lotharius stortte echter ineen en zo bleven er nog twee : Frankrijk en Germanië. In beide rijken werden de Karolingers uitgeroeid. In Frankrijk kwam de dynastie van de Capetingers op de troon, maar in Duitsland ging de kroon van de ene familie naar de andere. Zo was de kroon achtereenvolgens in handen van de hertogen van Saksen, van Frankeland, van Zwaben, van Beieren en van nog vele anderen...



1. - DE HERTOGEN VAN SAKSEN

KAREL de Dikke, afgezet in 887, werd opgevolgd door zijn neef Arnulf van Karinthië. Hij overwon de Noormannen te Leuven. Na hem werd Lodewijk III koning. Deze stierf in 911. Toen was het in Duitsland met de Karolingers gedaan. In 919 kwam Hendrik de Vogelaar, hertog van Saksen, op de troon die de invasie van de Hongaren, ook wel eens «Noormannen te land» genoemd, kon stuiten.



2. - HET DAGET IN DEN OOSTEN

HENDRIK de Vogelaar voegde Lotharingen bij zijn rijk, herstelde de Deense grens en stichtte de Noordmark of Brandenburg. Albert de Schone (ook de Beer genoemd) stichtte daar twee eeuwen later Berlijn. Hij stichtte ook de Oostmark of Oostenrijk. In 936 volgde zijn zoon, Otto de Grote, hem op. Op de tronen van de hertogdommen plaatste deze zijn familieleden en liet hen bewaken door Paltsgraven. Lotharingen — het huidige België — vertrouwde hij toe aan zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen. In Luik benoemde hij Notger, een zeer bekwame man, tot prins-bisschop. Met Otto de Grote kwamen ook de scholen en de geleerden.

## 3. ADELHEID

HET koninkrijk Italië hoorde nog toe aan een Karolinger, Lotharius. Deze stierf in 950 en Berengarius eigende zich de troon toe. Adelheid, later heilig verklaard, weduwe van Lotharius, werd opgesloten. Zij kreeg het bevel met de zoon van Berengarius te huwen, doch weigerde en riep Otto van Duitsland te hulp. Otto kwam en huwde met Adelheid. Hij kroonde zich met de ijzeren kroon van de koning van Italië. Deze kroon bestaat nog. Zij bevat een ijzeren ring, gemaakt uit een nagel van het kruis van Christus. De koningen van Italië kroonden zichzelf met deze kroon te Milaan, terwijl zij utriepen : « God heeft mij haar gegeven, wee die haar raakt ».



4. - DE PAUS IN NOOD

SEDERT de pausen een grondgebied bezaten, trachtten alle grote Romeinse families een van hun leden op de troon van sint Pieter te plaatsen. Dit gaf aanleiding tot veel moorddadige en betreurenswaardige twisten. Octavianus van Tusculum werd paus toen hij zestien jaar oud was onder de naam Johannes XII. Hij was tegen zijn taak niet opgewassen en riep Otto de Grote te hulp.



5. - OP 2 FEBRUARI 962

JOHANNES XII zette Otto de gouden kroon op het hoofd. Deze, gevoegd bij de zilveren kroon van Germanië en de ijzeren kroon van Italië, maakte Otto tot keizer van « Het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie », d.w.z. tot beschermer van de paus. Otto de Grote stierf op het hoogtepunt van zijn roem en macht in 972.

(Wordt voortgezet.)