

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## DE ZONEN VAN ROBERT

DE invasies van de Noormannen hadden verstrekkende gevolgen. De koningen die Karel de Grote waren opgevolgd, hadden niet diens energie, dapperheid of organisatietalent. Zij waren zwak voor het gevaar. In werkelijkheid waren het de graven, zoals Boudewijn met de IJzeren Arm van Vlaanderen en Odo van Parijs, die zich het best tegen de invallers verdedigden. De dynastie van de Karolingers sterft uit, de nationale dynastieën worden geboren...

### 3. - WIE KRIJGT DE KROON?

DE broer van Odo, Robert, was geduldig en listig. Hij liet de Karolinger de kroon, maar palmde enkele rijke stukken grond en mooie abdijen in en gaf zijn dochters ten huwelijk aan de machtigste heren van Frankrijk. Toen het zo ver was, verjoeg hij Karel en werd zelf koning. Dat was in 922. Karel wou zijn erfgoed opnieuw veroveren, maar werd verslagen te Soissons. Robert I werd daar, op het hoogtepunt van zijn triomf, gedood.

### 4. - HUGO DE GROTE

ROBERT I had een zoon, Hugo, die echter nog te jong was en daarom volgde zijn schoonbroer Roald van Boergondië hem op. Bij diens dood echter, in 937, kwam Hugo op de troon. Deze laatste verklaarde zich tevreden met de titel van hertog, maar hij bezat een heel koninkrijk. Hij riep de zoon van Karel de Eenvoudige, die gevluht was bij zijn oom, koning van Engeland, terug. Men heette hem Lodewijk van Overzee. Hij was vijftien jaar en zijn enig bezit was de stad Laon. In 954 viel Lodewijk van zijn paard en stierf. Zijn zoontje Lotharius werd op de troon gezet, maar het was de almachtige hertog Hugo die heerste en Lotharius ook nog de stad Laon afnam.

### 1. - ROBERT DE STERKE

IN de helft van de IX<sup>e</sup> eeuw woonde er in Frankrijk een rijk eigenaar die al het land bezat tussen Seine en Loire. Hij heette Robert. Hij was geboren uit een Saksische familie, gedeporteerd door Karel de Grote. Hij was een man met een ijzeren wilskracht. Toen de Noormannen zijn grondgebied aanvielen, verdedigde hij zich hardnekkig en organiseerde de weerstand tegen de Vikings. Hij stierf in de strijd in 866.

### 2. - ODO I

ROBERT liet een zoon na, Odo of Eude. Hij was een prachtig krijgsman. Op de troon zaten toen de zwakke afstammelingen, de laatste koningen uit het geslacht van de Karolingers. Zij zagen machteloos toe, terwijl Odo streed en Parijs redde. Karel de Dicke van Germanië ging met de kroon lopen, maar niet voor lang. Na twee jaar werd hij afgezet en het was Odo die in 888 tot koning van de Franken werd uitgeroepen. Hij was sterk, maar de Karolingers hadden nog steeds hun aanhangers, vooral tussen de bisschoppen en bij de dood van Odo was het Karel de Eenvoudige, nog een Karolinger, die gekroond werd.

### 5. - HUGO CAPET

DE zoon van Hugo droeg de kleine kap — capetta — van de abdij van St Martinus van Tours; vandaar zijn naam Capet. Hij liet de zoon van Lotharius, Lodewijk V, bijgenaamd de Doeniet (Le Fainéant) kronen. Deze stierf toen hij twintig jaar was. Toen waren er nog Karolingers, maar Adalberon, bisschop van Reims, kroonde Hugo Capet in 987 in de kathedraal van Noyon tot koning van Frankrijk. De Capetingers zouden negen eeuwen regeren.