

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKIN

## DE TAART WERD VERDEELD

DE wereld van de negende eeuw telde drie grote keizerrijken : het Romeinse rijk van het Oosten met als centrum Byzantium. Het Mohammedaanse rijk van de Arabieren met als middelpunt Bagdad en het rijk van Karel de Grote met Aken als hoofdplaats. Het centrum van de christene wereld, van de christelijke beschaving was eigenlijk Rome. Jammer genoeg viel dat uitgestrekte rijk uiteen en, wat er uit voortkwam, was het huidige Europa.

### 3. — ...EN EEN TITEL

IN augustus 843 werd het rijk van Karel de Grote definitief in drie stukken verdeeld. Het rijk van het Westen, begrensd door Schelde, Saône en Rhône, viel Karel de Kale ten deel. Het Oosten of Germanië, begrensd door de Rijn en de Alpen, werd aan Lodewijk de Duitser geschonken en tussen deze twee delen lag het « Tussenrijk » gevormd door het huidige Holland, België, Rijnland, Zwitserland, Burgondië, Provence, Italië. Lotharius kreeg dit Tussenrijk en, wellicht als troost, schonk men hem de titel van keizer. Deze verdeling werd bekrachtigd door het verdrag van Verdun in 843.



### 1. — LODEWIJK DE VROME

KAREL de Grote is vijf maal gehuwd geweest en liet nochtans slechts een zoon na die hem opvolgde. Het was Lodewijk de Vrome. Om na zijn dood alle twisten te vermijden, verdeelde deze zijn rijk bij z'n leven reeds tussen zijn drie zonen Lotharius, Pepijn en Lodewijk. Misschien verdeelde hij het een beetje te vroeg want hij huwde opnieuw en kreeg een vierde zoon, die Karel werd gedoopt en later de bijnaam de Kale kreeg. Hij wou dat ook de vierde zijn deel kreeg, maar de drie oudsten waren het daarmee niet eens. Zij stootten hun vader van de troon, dwongen hem vergiffenis te vragen en zetten hem de koningskroon opnieuw op het hoofd. De arme man moest het zich laten welgefallen. Hij stierf in 840.



### 4. — HET DEEL VAN LOTHARIUS

IN het koninkrijk van Lotharius werden een tiental verschillende talen gesproken en het zat geklemd tussen twee homogene staten. Tot overmaat van van de ramp, had Lotharius drie zonen en zo kwam het, dat het « Tussenrijk » op zijn beurt in drie werd verdeeld. Lodewijk kreeg Italië, Karel viel Provence ten deel en Lotharius II kreeg het Noorden, een stuk dat naar hem zou genoemd worden: Lotharingen. De drie stukken van deze taart waren niet groot!



### 2. — DRIE STUKKEN...

PEPIJN stierf en toen bleven er nog drie: Lotharius, Lodewijk die men de Duitser (of de Germaan) heette en Karel de Kale. Lotharius eiste alles voor zich op. Toen sloegen de twee anderen de handen in elkaar en overwonnen Lotharius in 841. Een jaar later sloten zij te Straatsburg een bondgenootschap tegen hem. De tekst van de « Eed van Straatsburg » werd in het Latijn maar, en dit voor de eerste keer, ook in het Duits en het Frans opgesteld.



### 5. — LOTHARINGEN

LOTHARINGEN, tussen Schelde en Rijn, had geen enkele natuurlijke grens. Gevaarlijke zaak! Lotharius II stierf jong en zijn twee ooms, Lodewijk de Duitser en Karel de Kale, verdeelden zijn rijk. Ieder kreeg de helft en de Maas vormde de grens. Karel wilde alles, werd verslagen... en had niets meer. De Schelde sneed het toekomstige België in twee delen. Op de linkeroever: Frankrijk, op de rechteroever: Germanië of Duitsland. Zowel aan de ene als aan de andere kant van die grens woonden voorvaders van de Belgen.