

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN I. SCHOONIANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DJI-HÂD

DJI-HAD betekent letterlijk « inspanning » en zo heet ook de « heilige oorlog » die de Mohammedanen oorspronkelijk moesten voeren tegen de ongelovigen of niet-Mohammedanen. Zij voerden die heilige oorlog zowel in het oosten als in het westen en het noorden en zij slaagden er in een stuk van Azie, heel Noord Afrika en een deel van het zuiden van Europa in te palmen. De Mohammedanen streden hardnekkig en fanatiek en waren verbazend sterk, ondanks het feit dat onderlinge twisten hun eenheid verscheurden.

3. - HAROEN-AL-RASJID

ALHOEWEL de Arabieren in het oosten een fraai stuk land inpalmde, hield Byzantium stand en beveiligde aldus het christendom in Oost Europa. Het centrum van het uitgestrekt Mohammedaans rijk werd verlegd. Kalief Aboel-Abbas vestigde zich te Bagdad, hij liet al de Ommeladen van Syrie ombrengen, behalve een die ontsnappen kon. Hij heette Abd-er-Rhâman en stichtte in Spanje het Kalifaat van Cordova. Vijftig jaar later ontstond er ook te Kairo een Kalifaat. Een van de meest beroemde Kaliefen van Bagdad is Haroen-al-Rasjid (= de rechtgeleide), beschermer van kunsten en wetenschappen, prachtlievend. Hij onderhield vriendschappelijke betrekkingen met Karel de Grote.

1. - KHALIFA

KHALIFA wil zeggen « vervanger ». De religieuze en politieke leiders van de Mohammedanen waren de plaatsvervaarders van Mohammed. De eersten waren : Aboe-Bekr, Omar, Othman, Ali, schoonzoon van de profeet. Zij verbleven te Medina. Ali werd vermoord in 661 en Mu'awia, zoon van Ommeia, nam het bewind in handen. De troonopvolging werd nu erfelijk en de Ommeladen regeerden gedurende twee eeuwen. Niet alle Mohammedanen wilden Mu'awia van Syrie erkennen zo kwam de scheuring in verschillende sekten waarvan sommigen thans nog bestaan.

2. - DJEBEL-AL-TARIK

DE Arabieren hadden de Byzantijnen reeds Syrie en Egypte ontroofd, nu rukten ze door Perzie op tot aan de Indus. Dan keerden zij zich naar het westen, onderwierpen Noord Afrika en kwamen tot aan de Herculeszuilen. Onder de leiding van de Berber Tarik trokken zij over de zeestraat en sedertdien heet de straat, en de rots waarop zij landden : Djebel-al-Tarik, heuvel van Tarik of... Gibraltar. Zij versloegen de West Goten, heersten over Spanje, trokken de Pyreneeën over en werden na een felle strijd, in 732, te Poitiers tot staan gebracht door Karel Martel. De Arabieren verdwenen achter de Pyreneeën, het gevaar was bezworen!

4. - KUNSTENAARS

DE Arabieren hebben ons prachtige kunstwerken nagelaten en in Spanje, waar zij gedurende zeven eeuwen domineerden, is hun invloed thans nog overal merkbaar. Zij maakten van Spanje een bloeiend land met prachtige moskeeën, zoals die van Toledo en Cordova. Het Alhambra, slot van de Moorse koningen, te Granada, met het Myrthenhof en het Leeuwenhof zo mooi dat het aan een sprookje doet denken.

5. - GELEERDEN

HET Europa van de Middeleeuwen kon van de Arabieren veel leren. De universiteit van Cordova, door de Arabieren opgericht, was een centrum van cultuur en wetenschap. Van de Arabieren kregen wij het kompas, het papier, onze cijfers. Ze leerden ons het buskruit en de alkohol kennen. De Arabieren waren knappe wiskundigen, sterrekundigen en hadden een grote voorsprong op het gebied van de scheikunde, geneeskunde en aardrijkskunde. Zij hadden ook beroemde filosofen.

(Wordt voortgezet.)