

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE MEROVINGSE KONINGEN

Bij de Germanen streek de oudste zoon niet heel het erfdeel op. De erfenis werd verdeeld tussen al de kinderen. Toen de koning stierf, moest dus zijn rijk verdeeld worden tussen al zijn nakomelingen. De koninklijke waardigheid betekende, te dien tijde, nog heel iets anders dan het recht lang haar en een kroon te dragen. De koninklijke waardigheid betekende koffers gevuld met goud, hoeven met vee, huizen, dorpen, weiland en bossen. Het betekende echter ook strijd!



1. - DE ZONEN VAN CLOVIS

CLOVIS stierf in 511 en werd begraven in de abdij van St-Denis, nabij Parijs. Zijn vier zonen werden koning en zaten elkaar terstond in het haar. De vierde zoon werd spoedig naar de andere wereld geholpen. De oudste stierf, en liet twee jongens na die door hun grootmoeder Clotildis werden opgenomen, maar hun ooms, Chilbert en Chlotarius, wisten zich meester te maken van de kinderen en vermoordden ze zonder erbarmen met het mes dat de Frankische krijgers in de gordel droegen. Chlotarius sloot zijn eigen zoon met diens vrouw en kinderen op in een hut en stak ze in brand, zodat allen omkwamen.



2. - DE ZONEN VAN CHLOTARIUS

HET was dus al wreedheid en bloedvergieten wat de klok sloeg, en het was Chlotarius die ten slotte alleen de macht in handen had. Toen hij stierf in 561 liet hij vier zonen na, die dus alle vier koning werden en meteen ook rivalen waren. Zij besloten het verstandiger aan boord te leggen en verdeelden de nalatenschap van hun vader. Gontran nam Boergondië, Caribertus Aquitania, Chilperik Neustrië en Siegebert Austrasië, waartoe België behoorde. Siegebert huwde Brunehilde, dochter van de koning van de West-Goten.

3. - BRUNEHILDE EN FREDEGONDE

HET schitterend huwelijk van de koning van Austrasië met de West-Gotische prinses maakte Chilperik razend. Op slag stuurde hij zijn eigen vrouw Fredegonde terug naar huis en huwde met Galeswintha, de zuster van Brunehilde. Niet lang duurde het geluk, want op zekere dag werd Galeswintha dood gevonden. Zij was vermoord door Fredegonde, die terug op de troon stapte. Maar Brunehilde wreekte haar zuster. Zij liet Chilperik vermoorden en toen barstte een strijd op leven en dood los tussen de twee koninginnen. Het was helaas Fredegonde, die na een lange en hardnekkige strijd de overwinning behaalde. Haar zoon Chlotarius II slaagde er in Brunehilde gevangen te nemen en te vermoorden.



4. - KONING DAGOBERT

DAGOBERT, zoon van Chlotarius II, kon de eenheid van het Frankische rijk weer herstellen. Hij was zo wreed als zijn voorgangers, maar luisterde af en toe naar de goede raad van sint Eloi, een puike goudsmid, die bisschop van Noyon en Doornik was geworden. De bisschoppen waren machtig en zij alleen bogen niet voor de grillen van de koning. Dagobert stichtte de Sint-Thomas kerk van Utrecht. Hij werd vermoord in 638.



5. - DE VADSIGE KONINGEN

DE Frankische koningen die nu volgden waren gedegeneerde bleekneuzen die jong stierven. Zij waren onbekwaam om te regeren en gaven dus de macht in handen van hun paleisheren of hofmeiers. Zijzelf reisden van villa tot villa. Ze aten altijd buik-sta-bij, dronken nog veel meer. Ze reisden uitgestrekt op donzige kussens op een grote kar, die getrokken werd door buffels. Een zwerm knechten volgde hen. En dat duurde zo een hele eeuw. Het was de eeuw van de... vadsige koningen!

(Wordt voortgezet.)