

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

CLOVIS

DE Barbaarse volkeren hadden koninkrijken gesticht in Europa, waar de sporen van de Romeinen nog zeer duidelijk waren. De Franken waren de eersten die zich tot het Katholisme bekeerden en het is daarom dat men later zei, dat Frankrijk de oudste dochter van de Kerk is. Maar het koninkrijk Frankrijk is niet geboren in Frankrijk, zijn wieg stond in België.

3. - BUIG HET HOOFD, FIERE SICAMBER!

CLOVIS huwde de Burgundische en christene prinses Clotildis. In 496 leverde hij slag tegen de Alemannen te Zülpich (of misschien was het te Straatsburg). Hij voelde dat hij verloren was en riep uit: « God van Clotildis, indien U mij de overwinning schenkt, zal ik in U geloven!». Hij behaalde de zege en hij bekeerde zich. Hij werd op kerstdag gedoopt door de H. Remigius, de jonge bisschop van Reims. « Buig het hoofd, fiere Sicamber, zei de bisschop, verbrand wat je aanbeden en aanbid wat je verbrand hebt!». Zes duizend van zijn Frankische krijgers werden met hem gedoopt. Van die dag werd Clovis de verdediger van de Kerk.



1. - IN DOORNIK

DE zoon van de Frankische koning Merovech, Hildrik of Childerik, regeerde in Doornik. Hij was heiden. Hij was geen oppermachtig koning, hij regeerde in werkelijkheid slechts over de kleine stam van de Sicambers. Als buren had hij andere kleine Frankische koningen. Toen hij in 481 stierf, werd hij opgevolgd door zijn vijftienjarige zoon die Clodovech heette, of Clovis, of Lodewijk. Die Clovis is geen onbekende...



4. - MEESTER VAN GALLIE

De helft van het christene Gallië werd geregeerd door Burgundische en West-Gotische koningen. In het jaar 500 slaagde Clovis er in Burgundië in te lijven. In 507 versloeg hij Alarik II, de machtige koning van de West-Goten, en slaagde er in hem tot over de Pyreneeën te verdrijven. Nu was hij meester van heel Gallië, van aan de Schelde tot aan de Adour.



2. - EEN ZEKERE VAAS...

IN de vallei van de Seine was er een uitgestrekt gebied dat Romeins Gallië heette en dat bestuurd werd door Syagrius. Clovis viel hem aan in 486 en overwon hem bij Soissons. Hij annexeerde Romeins Gallië. Zijn soldaten verdeelden de buit, dat was zo de gewoonte, en de bisschop vroeg aan Clovis hem een gewijde vaas terug te geven. « Die vaas is niet bij mijn deel van de buit, zei de koning, maar ik zal ze vragen aan de krijger die haar heeft ». Zo gezegd, zo gedaan, maar de krijger weigerde de vaas te geven en brak ze met een slag van zijn Frankisch strijdbijl. Clovis nam eveneens zijn strijdbijl en kloof de schedel van de arme krijger. En dat is de geschiedenis van de gebroken vaas van Soissons.



5. - HIJ WAS TOCH EEN BARBAAR!

KONINGIN CLOTILDIS had het heel moeilijk om van Clovis een echte christen te maken. Er waren nog kleine Frankische koningen, die hem dwars zaten. Hij hielp hen zonder meer naar de andere wereld. Zonder verpinken, liet hij Siegebert, koning van Keulen, vermoorden. Hij liet ook de zoon van Siegebert ombrengen. Nu was hij de enige koning van de Franken. Hij stierf in 511.

(Wordt voortgezet.)