

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE GROTE INVASIES

OP het einde van de IV^e eeuw kwamen de Germaanse volkeren in beweging en overrompelden het Romeinse rijk. We onderscheidden twee groepen: de Goten, de West-Goten die eerst kwamen met hun koningen Athaulf, Wallia en Alarik, de Vandalen met Genserik, de Oost-Goten die lange tijd in het Oosten verbleven net als de Longobarden. De Goten waren christenen, doch aanhangers van de leer van Arius, een ketter. Er zijn de Teutonen met de Angelen, de Saksen, de Franken. Deze volkeren aanbaden Odin of Wodan en er waren ook de Alamannen, die helemaal zouden verdwijnen in de grote volkerenstrijd die volgde.



1. — ZIJ KWAMEN UIT DE STEPPEN

DE Hunnen kwamen uit de steppen van Mongolië. Zij waren klein, breedgeschouderd, geel. Zij droegen klederen van rattenhuiden en hadden een bontmuts op het hoofd. Hun wapen was de speer met een benen punt. Ze zaten als vastgeschroefd op hun kleine, onvermoeibare paarden en zij werden geleid door Attila, «De Gesel Gods».

2. — NAAR HET OUDE ROME

WAAR zijn paard liep groeide er geen gras meer, aldus werd er van hem gezegd. Iedereen vluchtte voor de gevreesde Hunnen. De West-Goten zakten naar Italië af, plunderden Rome en kwamen dan naar Provence. Uiteindelijk vestigden zij zich in Spanje. Zij slokten de Alamannen op en verjoegen de Vandalen. Deze laatsten vestigden zich in Noord Afrika tot in Carthago. Vandaar uit ondernamen zij hun tocht naar Rome. De stad werd grondig geplunderd. De Burgundiers zwermden uit in de vallei van de Rhône en de Saône. De Franken, met hun koningen Clotarius en Merovech, zetten zich neer in het huidige België. De Angelen en de Saksen staken over naar Groot-Brittannië, waar zij zeven kleine Angel-Saksische koninkrijken stichtten. De Bretoenen vluchtten naar Armorica (in de oudheid de naam voor Bretagne en Normandië). Thans spreekt men hier nog een Keltische taal, het « Brezonnech ».



3. — DE VOLKERENSLAG

ATTILA woonde in zijn grote houten stad aan de oever van de Donau en iedereen vroeg zich af waar zal hij aanvallen? In het oosten (naar China toe), of in het westen (naar Gallië)? In maart 451 sloeg het beslissende uur. Attila rukte naar het westen op. Toen sloegen de Franken, de West-Goten, de Burgundiers en de Romeinen de handen in elkaar en vormden blok tegen de Hunnen en versloegen ze. De eerste volkerenslag in de geschiedenis.

4. — HET EINDE VAN ATILA

ATTILA was echter niet verslagen, want het volgend jaar stond hij met zijn troepen te Pavia, in Italië, en bedreigde Rome. Paus Leo I ging hem tegemoet en sprak «Wijk in naam van Christus!» Attila week, maar hij nam een ontzaglijke buit mee. Hij trok zich terug in zijn houten stad en stierf aldaar na een groot festijn. Met hem verdween het gevreesde rijk van de Hunnen. Om dezelfde tijd viel ook het Romeins keizerrijk.

(Wordt voortgezet.)