

## DE MIDDELEEUWEN



**D**E Middeleeuwen duurden duizend jaar, van 476 tot 1453. Alle historici zijn het echter met deze data niet eens. Wanneer het doek opgaat voor het schouwtoneel dat thans begint, verdwijnt er een speler : de Romein. Rechts komt er een nieuwe speler op het toneel : de Germaan. Hij speelt een belangrijke rol. In het midden de speler die blijft en wacht : het Christen element. De Kerk zal inderdaad aan de volgende eeuwen klimaat en betekenis geven.



**1. - DE BISSCHOPPEN**  
**TERWIJL** het Romeinse Rijk uiteenviel en de heerschappij van Rome teloorving, bleef de macht van de bisschoppen. Er was een bisschop in iedere stad en een aartsbisschop of metropoliet in iedere provincie. Zij waren de verdedigers van de stad en tevens de verdedigers van het geloof. Enkele van de voornaamste bisschoppen waren: Sint Ambrosius te Milaan, de H. Augustinus te Hippo in Noord-Afrika. Deze laatste is een groot kerkleeraar. Hij schreef werken, zijn hoofdwerk is *De Civitate Dei*. Over de staat Gods.



**3. - DE MONNIKEN**  
**DE** kluzenaars vormden een gemeenschap en aan deze gemeenschap van kloosterlingen gaven enkele heiligen in de IV<sup>e</sup> eeuw vaste regels. Honderd jaar nadien stichtte de H. Benedictus de abdij van Monte Cassino. De kloosterregels werden weldra door bijna alle kloosters van het Westen gevolgd, te weten : gehoorzaamheid, armoede, kuisheid. De monniken verdeelden hun tijd in gebed, werk op het land en studie. Aan het hoofd van ieder klooster of abdij werd een abt of vader geplaatst.



**2. - DE EREMIJTEN**  
**HET** waren mannen die zich in de woestijnen of in de eenzaamheid terugtrokken en een zeer streng en sober leven leidden. Men heette hen de anachoreten (de teruggetrokkenenen). Sommigen brachten hun leven op hoge zuilen door. Dat waren de stylieten (pilaarheiligen). De meest beroemde eremijten of kluzenaars waren de H. Paulus en de H. Antonius. De duivel, in de vorm van een varken, kwam hem verleiden. Deze H. Antonius wordt steeds voorgesteld met een varken.



**4. - DE EERSTE SCHOLEN**  
**DE** Benedictijner monniken waren de eersten die in de Middeleeuwen met het beschavingswerk begonnen. Zij predikten het christen geloof, stichtten dorpen en leerden hoe men de grond moest bewerken. De eerste scholen van de Middeleeuwen waren de kloosterscholen. De monniken waren de enige geleerden van hun tijd, de enige die onderwijs konden geven.

(Wordt voortgezet.)