

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

VIJF MINUTEN VOOR TWAALF

DE grote klok van de geschiedenis stond op vijf minuten voor twaalf, maar de Romeinen wisten het niet. Constantijn de Grote kreeg als opvolgers een trio dat van regeren niet veel terecht bracht en elkaar als wilde dieren verscheurde. Dan kwam Julianus, die niet zo kwaad was, en na hem weer een stel nietsnutten. Theodosius de Grote volgde hen op. Hij was de laatste incarnatie van het Romeinse Rijk.

3. - THEODOSIUS DE GROTE

THEODOSIUS verenigde gans het Romeinse Rijk voor een laatste maal. Hij was een Spanjaard en had de Goten bevochten toen hij over het oostelijk gedeelte van het rijk heerste. Hij was streng, soms hardvochtig. Generaal Maximus, die een samenzwering had op touw gezet, werd door hem onthoofd.

4. - GIJ ZULT NIET DODEN

THEODOSIUS was Christen en maakte van het Christen geloof de staatsgodsdienst. Hij liet de heidenen niet vervolgen, maar vernielde veel tempels. Voor de bisschoppen had hij een grote eerbied. Op zekere dag ging hij naar de kerk van Milaan — dat was vlak nadat hij de opstand van Thessalonica de kop had ingedrukt door 7.000 mensen te laten vermoorden — en op de drempel opgewacht door de H. Ambrosius, bisschop van Milaan. Deze zei: «Ge komt hier pas binnen nadat gij een penitentie van acht maanden hebt gedaan.» — «God heeft David vergeven!», zei de keizer. «Ge hebt David gevolgd in de zonde, volg hem nu ook in de boete.» Theodosius boog instemmend.

1. - EEN MOEILIK BEGIN

CHRISTENE schrijvers gaven Constantijn de bijnaam «de Grote» en dat is best te begrijpen. Constantijn was echter niet altijd zo groot! Hij liet zijn zoon Crispus ombrengen en nog een reeks andere mensen die hem in de weg stonden. Hij bekeerde zich tot het Christendom op het einde van zijn leven en zijn drie zonen, Constantijn, Constantius en Constans volgden hem op. Zij lieten hun kozijns vermoorden en begonnen toen met elkaar te vechten.

2. - JULIANUS DE AFVALLIGE

JULIANUS was een neef van Constantijn de Grote en wist te ontsnappen aan de slachting van zijn familie. Hij was een zeer bekende man en bovendien een goed veldheer. Te Lutetia (nu Parijs) liet hij zich tot keizer uitroepen. Zijn paleis is nu het museum van Cluny. Hij was Christen maar ging weer over naar het heidendom. Hij wou de tempel van Jeruzalem weer opbouwen om te bewijzen dat het Evangelie loog maar, toen men met het werk begon sloegen er vlammen uit de fondamenteën op en de arbeiders vluchtten in paniek. Julianus sneuvelde tijdens een veldtocht tegen de Perzen. Stervend fluisterde hij: «Nazareeër, gij hebt gewonnen!»

5. - HET OOSTEN EN HET WESTEN

ALVORENS te sterven verdeelde Theodosius zijn rijk tussen zijn twee jonge zonen. Arcadius kreeg het Oosten en vestigde zich in Constantinopel. Honorius kreeg het Westen en vestigde zich te Ravenna, daar deze stad beter beveiligd was tegen de invallen van de Barbaren dan Rome. Het rijk van het Oosten hield duizend jaar stand, dat van het Westen was zijn ondergang nabij.

(Wordt voortgezet.)