

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DERTIG TIRANNEN

EEN jong en sterk volk was er in geslaagd een flink stuk van Europa in te palmen en een hele reeks minder sterke volkeren onder de voet te lopen. Deze volkeren bogen voor de Romeinse overmacht omdat er hen niets anders overbleef, maar in stilte bereidden zij zich voor op de grote dag waarop ze zouden kunnen terugslaan. Toen het Romeinse rijk verzwakt en verscheurd werd door de inwendige ruzies en bloedige twisten, sloeg het uur van de onderdrukte Romeinse burenen...

1. - WIE KRIJGT DE KROON ?

TOEN Severius dood was, riepen de legioenen van de Rijn een van hun aanvoerders tot keizer uit. Groot was die man wel, van gestalte althans, maar hersens als die van een kip. Die reus van twee meter was eerst herder geweest, dan soldaat, officier en ten slotte generaal. Toen zijn manschappen hem het keizerlijk purper om de schouders wierpen, waren de andere legerchefs vreselijk jaloers. Waarom kregen zij de kroon niet? Ze deden hun best om de kroon te krijgen en, op een gegeven ogenblik, waren er 29 keizertjes. Men noemde hen de «dertig tirannen.»

3. - EEN ECHTE KONINGIN

ZIJ heette Zenobia en wist wat ze wilde : de eenheid van al de Arabische landen en stammen. Zij was de dochter en de vrouw van Arabische prinses, zij kreeg de macht in handen, breidde de grenzen van haar rijk uit tot in Mesopotamie en droeg de titel «Koningin van het Oosten». Van haar hoofdstad, Palmyra, maakte zij een prachtige stad. Zij ontving dichters en filosofen, kende zowel de Griekse en Romeinse cultuur als die van de Arabieren. Het onvermijdelijke gebeurde, de macht van Zenobia kwam in botsing met die van Rome...

4. - AURELIANUS

HIJ moest het Romeinse Rijk verdedigen tegen de Goten en de Wandalen en rukte ook op naar Palmyra. Zenobia en haar getrouwen boden een hardnekkige weerstand, doch moesten het onderspit delven. Zenobia werd gevangen genomen en stierf (ze weigerde te eten) alvorens ze te Rome toekwam. Aurelianus bouwde versterkingen rond de Eeuwige Stad en kreeg de titel «restitutor orbis», hersteller van de wereld.

2. - ARME VALERIANUS

ONDER de druk van de Barbaren kraakten alle grenzen. Gordianus III kon de Germanen met veel moeite in toom houden. Decius sneuvelde in de strijd tegen de Goten en Valerianus werd verslagen en gevangen genomen door Sapor, koning van de Perzen. Hij werd gedood en gevild. Z'n huid werd kunstig bewerkt en opgehangen in een tempel.

5. - DE KEIZER EET GRAUWE ERWTEN

NA Aurelianus volgden nog enkele keizers die hun best deden maar het niet ver brachten. Tussen hen was er een zekere Probus, een goed man van eenvoudige afkomst. Op zekere dag, tijdens een veldslag, kwam de bevelvoerder van de Barbaren met hem onderhandelen. Probus was blootsvoets en at grauwe erwten. «Geef je over, zei Probus, anders maken we je land zo kaal als mijn schedel!» Probus was inderdaad kaal... In 282 werd hij vermoord.

(Wordt voortgezet.)