

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

GROOTHEID EN VERVAL

MEN hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen, dat de keizer die aan het bewind komt dank zij de invloed van een militair klikje en die zijn gezag slechts kan handhaven met de steun van enkele legioenen, zeer weinig kans heeft om rustig in zijn bed te sterven! Vroeg of laat wordt hij, dank zij de macht en de invloed van een andere klik, van de troon geworpen en onthoofd. Zo gaat het nu eenmaal! De wereld is een schouwtoneel... Vandaag grootheid, roem en macht en morgen reeds verval en dood...



3. — TIMGAD EN TEBESSA

DE wrede tiran liet enkele prachtige bouwwerken na. De Thermen (reusachtige warme baden) die hij te Rome deed aanleggen waren prachtig, de steden Timgad en Tebessa aan de rand van de Sahara, met hun triomfbogen, teaters en weelderige woningen getuigen van een ongehoorde rijkdom.

4. — HELIOGABALUS

CARACALLA werd in 217 neergestoken en de legioenen schonken de keizerlijke waardigheid aan een veertienjarige knaap die Bassianus heette en priester was van de zonnegod te Emesa (Syrië). Van die god nam hij ook de naam aan: Heliogabalus. De nieuwe keizer verkleedde zich als vrouw, parfumeerde zich, droeg zoveel juwelen als maar enigszins mogelijk was en richtte een senaat op waar alleen vrouwen zetelden. Zoiets had Rome nog nooit meegemaakt! Heliogabalus werd vermoord en z'n lijk werd in de Tiber geworpen. Hij was toen 18 jaar.



1. — HIJ REGEERDE 87 DAGEN

PERTINAX volgde Commodus op als keizer en hij werd na een regering van 87 dagen door de Pretoriaanse Wacht vermoord, omdat hij weigerde aan ieder lid van de wacht 5.000 goudfranken uit te keren. De legioenen die in de verschillende delen van het rijk legerden, droegen hun kandidaat voor en ten slotte werd Severus Septimus verkozen die van Carthago afkomstig was. Hij reorganiseerde het rijk, vocht tegen de Picten (oudste inwoners van Schotland) en versterkte de « Pictenmuur », die Groot-Brittannië van oost naar west doorsneed om het zuidelijk gedeelte van het land tegen de invallen van de Barbaren uit het noorden te beschermen.



5. — ALEXANDER SEVERUS

ALEXANDER was een kozijn van Heliogabalus en eveneens uit Syrië afkomstig. Hij was een voortreffelijk, verstandig en vriendelijk heerser. Zijn raadgeefsters waren zijn moeder, Mammaea, en zijn grootmoeder Julia Maesa. Ook de geleerde jurist Ulpianus stond hem ter zijde. Misschien had deze wijze keizer niet de ijzeren vuist om over Rome en de legioenen te heersen, want hij werd tijdens een soldatenoproer, in 235, vermoord.

(Wordt voortgezet.)

2. — CARACALLA

SEVERUS SEPTIMUS stierf in 211, te York, en zijn soldaten schonken zijn twee zonen Geta en Caracalla het keizerlijk purper. Caracalla stak zijn broer neer en liet 20.000 van zijn aanhangers vermoorden. Caracalla werd berucht om zijn wreedheid. Hij gaf alle ingezetenen van het uitgestrekt rijk het Romeins burgerrecht... daarmee kregen die dan ook de plicht, belastingen te betalen!