

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## EEN TRIOMFBOOG VOOR TRAJANUS

WANNEER men de zaken heel eenvoudig voorstelt, zou men kunnen zeggen dat er in de grond twee soorten van keizers waren : diegenen die de massa boeiden door hun weelde, hun pracht en grootse feesten en diegenen die eenvoudig en sober leefden en nooit de werkelijkheid uit het oog verloren. De Romeinen, en zij waren geen uitzondering, hielden nu eenmaal van pracht en praal en daarom hadden ze wel een tikje voorliefde voor de eerste soort. Hun gezond verstand dikteerde hen echter dat de tweede soort beslist de beste was.

### 1. - TRAJANUS

Bij de dood van Domitianus gaven de senatoren de keizerlijke waardigheid aan een van de hunnen. Hij heette Nerva, was reeds bejaard en regeerde niet lang. Gelukkig had hij zijn opvolger zorgvuldig uitgekozen. Het was Trajanus, een Spanjaard, verstandig, rechtvaardig en zeer krachtadig legeraanvoerder. Z'n soldaten hielden van hem, omdat hij lief en leed met hen deelde, steeds kalm en beheerst was. Men noemde hem Trajanus « Optimus », de beste.

### 3. - HET GROTE RIJK

TRAJANUS veroverde Dacië, maakte er een Romeinse provincie van en vestigde er duizenden Romeinse kolonisten. Thans heet dit land Roemenië. Daarna drong hij de Parthen terug over de Eufraat en maakte van Armenië een Romeinse gouw. De grenzen van het Rijk strekten zich nu uit tot Perzië, tot aan de Sahara en tot in Schotland! Nooit was het Romeinse Rijk zó groot geweest! Na de zege op de Daciërs in het gebied van de Donau werd er te Rome ter ere van Trajanus een gedenkzuil opgericht die zijn daden vereeuwigde.

### 4. - ER HEERSTE ORDE

TRAJANUS stierf tijdens een veldtocht in Azië in 117. Tijdens zijn regering heerste er orde in de Romeinse huishouding, werden er aquadukten, bruggen, wegen en steden gebouwd. De gouverneurs moesten rekenschap geven van hun daden. Trajanus heeft weeshuizen en instituten opgericht, waar arme kinderen hulp en bijstand verleend werd.

### 2. - HIJ KWAM TE VOET

IN het jaar 98 deed Trajanus zijn intrede in Rome. Hij kwam doodeenvoudig te voet en naast hem liep Plotina, zijn kleine, charmante vrouw. Zij droeg geen juwelen en toen ze het weelderig paleis betrad, sprak ze : « Zoals ik hier vandaag binnenkom, zo wens ik te blijven ». De Romeinen begrepen onmiddellijk dat de regering van Trajanus voorspoedig zou zijn.

### 5. - HADRIANUS

ALS opvolger had Trajanus zijn kozijn en vriend, Hadrianus, aangeduid. Hij was een groot organisator en een groot wetgever, hij bereisde heel het uitgestrekt rijk, verbeterde de rechtspraak gevoelig en liet tal van fraaie bouwwerken uitvoeren, o.m. de arena van Nîmes in Frankrijk en de Engelenburcht in Rome. Hij stierf in 138.