

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE FLAVISCHKE KEIZERS

DAT de politiek een echte rommelzooi kan worden is niemand onbekend. Te Rome was de toestand na de dood van Nero zó ernstig dat men er terecht voor vreesde dat het Romeinse rijk helemaal uiteen zou vallen en ten onder gaan. Maar op rampen en tegenspoed volgt er bijna steeds een energieke reaktie. Te Rome werd deze reaktie geïncarneerd door een stevige, kaalhoofdige boer die Vespasianus heette.



3. - DE PUINEN VAN JERUZALEM

DE Joden waren opgestaan tegen het gezag van Rome. Vespasianus belegerde hun hoofdstad, Jeruzalem, toen hij tot keizer werd gekozen. Hij droeg dan zijn zoon Titus de zorg op de belegering voort te zetten. Jeruzalem verdedigde zich hardnekkig, maar werd toch ingenomen en van de tempel «bleef er geen steen op steen». De schatten van de tempel werden door Titus in triomf meege dragen en de Joden naar de vier windstreken verspreid.



1. - DE WERELD IS EEN SCHOUWTONEEL...

HET leger gaf het rijk in de handen van Galba, een oude, boosaardige gierigaard, die zijn macht met de Pretorianen niet wou delen. Hij werd vermoord en vervangen door Othon, een vriend van Nero. De legioenen uit Germanië zetten Vitellius als keizer op de troon. Nooit had men zo'n dikke, vraatlustige keizer gezien. En dat wil iets zeggen in het oude Rome! Men wurgde hem. Toen kwamen de legioenen van het oosten met Vespasianus...

4. - TITUS

TITUS volgde zijn vader op in 79. Zijn regering was kort, maar uitstekend. Hij leefde slechts om goed te doen. Tijdens zijn regering werd het Romeinse rijk getroffen door heel wat rampen: branden, de pest en vooral de uitbarsting van de Vesuvius. De prachtige steden Pompei, Herculaneum en Stabia werden onder de gloeiende lava bedolven. Deze steden werden gedeeltelijk plat gelegd en men is na negentien eeuwen nog verbaasd over hun pracht en hun rijkdom.



2. - HET WORDT ERNST.

FLAVIUS Vespasianus stamde uit een familie van boeren. Zijn vader was belastingontvanger, hijzelf was door vlijtige en geduldige arbeid generaal geworden. Hij was rustig, ordelijk, spaarzaam en zijn leuze reorganiseerde de administratie en schiep orde in de financies. Hij schonk Rome fraaie bouwwerken, zo o. m. het Flavisch amphitheater, dat later het Coliseum werd genoemd en waarvan men de monumentale en indrukwekkende overblijfselen thans nog kan bewonderen. Het Coliseum kon 150.000 toeschouwers bevatten. Vespasianus verdedigde het Romeins keizerrijk. Hij dempte de opstand van de Bataven en de opstand van de Joden.



5. - DOMITIANUS

TITUS had een broer die Domitianus heette en helemaal niet op hem geleeke. Hij regeerde vijftien jaar. In het begin ging alles goed, maar weldra liet Domitianus zijn waar geelaat zien. Hij was schijnheilig, hovaardig en wreed. Zijn wreedheid vond zijn oorzaak in het feit dat hij zo bang was. Een nieuw schrikbewind brak voor Rome aan. Niemand was nog veilig. Domitianus werd vermoord in 96 en de senaat vervloekte zijn nagedachtenis.

(Wordt voortgezet.)