

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

EEN HELE REEKS KEIZERS

HET is geen kleinigheid de opvolger te zijn van een groot man. Men kan nog zo goed en nog zo wijs regeren, het is onmogelijk de mensen te beletten je met je voorganger te vergelijken, en het is natuurlijk steeds de afgestorvene die de voorkeur heeft, die in de ogen van heel de natie de beste was. Tiberius volgde Augustus op. Daarna kwam Caligula, en na hem was het Claudius. Geen van allen kon de vergelijking met Augustus doorstaan en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Romeinen heimwee hadden naar de goede tijd van hun grote keizer...



3. - CALIGULA, DE GEK

CAJUS Caesar, zoon van Germanicus, was 25 jaar toen hij Tiberius opvolgde. Hij kreeg de bijnaam Caligula naar de kleine soldatenschoenen caligae, die hij in zijn jeugd droeg. Hij was mooi, intelligent en goed, althans in het begin. Dan groeide uit hem een wrede en niet toerekenbare dwingeland, een toonbeeld van de z.g. «Ceasarenwaanzen». «Ik wenste, zei hij, dat het Romeinse volk slechts één hoofd had om het met één slag af te houwen!»

1. - TIBERIUS, DE DWINGELAND

AUGUSTUS stierf in het jaar 14 van onze tijdrekening. Zijn opvolger, Tiberius, was 56 jaar. Hij regeerde eerst zeer wijs en verstandig. Langzamerhand echter veranderde dit. Eerst was hij alleen maar wantrouwig en gesloten, dan werd hij een echt mensenhater die niets of niemand meer betrouwde en een waar schrikbewind invoerde. «De muren hebben oren!», zeiden de Romeinen. Al wie er van verdacht werd tegen de keizer te zijn, kreeg het bevel de aders te openen, d.w.z. zelfmoord te plegen. Niemand voelde zich nog veilig. Men zegt dat Germanicus, de grote veldheer die de Germanen versloeg, vergiftigd werd omdat de keizer jaloers was.



4. - EEN PAARD WORDT CONSUL

CALIGULA was beslist een origineel. Hij ontwijfde de tempels, gaf zijn legioenen het bevel schelpjes te rapen op het strand, koesterde het plan een brug te werpen over de Atlantische Oceaan en gaf het paard Incitatus, waarvan hij veel hield, de waardigheid van consul. Het werd met purper behangen en voorafgegaan door de lictors. Dat deed de maat overlopen... Caligula werd neergestoken.

5. - CLAUDIUS, DE ZWAKKE

DE soldaten van de Pretoriaanse wacht vonden de oom van Caligula, Claudius, bevend van schrik. Hij beloofde hen veel drinkgeld en zij maakten hem keizer. De man deed alles wat hij kon om een goed keizer te zijn, maar hij was onhandig, schuchter en bang. Hij liet zich eerst belachelijk maken door Messalina, later door Agrippina. Deze laatste was de weduwe van Domitius Ahenobarbus, en uit dit eerste huwelijk had zij een zoon, Nero. Agrippina, heerszuchtig en gewetenloos, deed eerst haar man, de keizer, vergiftigen, ruimde dan zijn zoon Britannicus uit de weg om haar eigen zoon, Nero, op de troon te plaatsen. (Wordt voortgezet.)



2. - NAAR CAPRI

TIBERIUS had groot vertrouwen in Sejan, leider van de Pretoriaanse wacht. Sejan smeedde echter een complot. Hij vergiftigde Drusus, de zoon van Tiberius, en wou de plaats van de keizer innemen. Toen Tiberius dit ontdekte, liet hij zijn vertrouweling wurgen en vestigde zich afgezonderd op Capri. Er wordt beweerd, dat hij er behagen in schepte zijn slachtoffers onder zijn ogen in zee te laten werpen. Hij koos er bij voorkeur rijken uit om hun fortuin in beslag te nemen. Tiberius stierf in 37.