

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE GOUDEN EEUW

OVER de persoonlijkheid van keizer Augustus kan men van mening verschillen. Maar het is een feit dat zijn regering voorspoedig was voor heel het Romeinse rijk. Het was voor Rome een echte gouden eeuw. Kunsten en letteren bloeiden, de stad was goed georganiseerd, er heerste vrede en voorspoed. Het was zo'n mooie tijd dat men na Augustus, met enige weemoed om hetgeen voorbij was, zei: « Ha, die eeuw van Augustus! »

1. - VERGILIUS WANDELT DOOR DE STAD

HET was een mooie lentemorgen en Vergilius profiteerde er van om een luchtje te scheppen. Men kan immers niet altijd verzen schrijven! Je weet wel dat Vergilius de dichter is van de Eclogae of Bucolica. « Ik ga een paar dagen rust nemen, zo dacht de dichter, en daarvoor heb ik geen paleis aan het meer nodig zoals mijn collega Catullus... En Rome wordt steeds mooier. Het aantal Griekse beelden neemt voortdurend toe, men zegt dat er thans 70.000 zijn. Het panteon van Agrippa is prachtig... Men hoort hier twintig talen spreken, vooral het Grieks... »

3. - EEN GOED BAD

VERGILIUS kwam bij de Termen. Het was een mooi, splinternieuw gebouw met prachtige mozaïken, marmeren banken en kunstige fresco's. Hij ging binnen. « Tepidarium », zei hij tot een slaaf, « een warm bad! » In een groot marmeren zwembad vloede het water uit zilveren kranen. De toiletzeep kwam uit België... Er was een massage voorzien en geparfumeerde oliën.

4. - DE BASILIEK

UITGERUST en welgezind stapte Vergilius de Juliabasiliek binnen. Het was een reusachtige, rijk versierde zaal, die voor alles diende en bijzonder voor gezellige praatjes. Hij was er van overtuigd daar vrienden aan te treffen. Inderdaad, hij ontmoette er een vriend geneesheer, een advocaat, een architect en verschillende argentarii of bankiers. Ze lazen bijna allemaal de acta diurna, d.w.z. het dagblad.

5. - DE EEUW VAN AUGUSTUS

DE avond bracht Vergilius door bij Mæcenas, een vriend van de keizer die kunsten en letteren beschermde. In een mooi en geraffineerd kader luisterden zij naar de dichter Horatius, die zijn mooie « Oden » voorlas. Vergilius feliciteerde de dichter van harte en zij dan: « Vrienden, menen jullie ook niet dat wij in de gouden eeuw leven? E1 het is een god welke ons deze eeuw, deze grote bloei schonk! » — « Ja, antwoordde iedereen, een god, de goddelijke Augustus! »

(Wordt voortgezet.)

2. - TITUS-LIVIUS

VERGILIUS stapte een boekhandel binnen en ontmoette aldaar Titus-Livius, die beroemd is om zijn nationale geschiedenis « Ab urbe condita » (van de stichting van de stad af), die bestaat uit 142 boeken. De twee grote Romeinen begroetten elkaar hartelijk. « Titus-Livius, gaat je werk vooruit? vroeg Vergilius. En hoeveel boeken denk je aan de geschiedenis van Rome te wijden? » — « Honderd vijftig! » antwoordde Titus-Livius. « Dat de goden je helpen! »