

KUIFJE vertelt je...

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## ANTONIUS EN CLEOPATRA

**W**ANNEER twee rivalen weten dat ze even sterk zijn, is het mogelijk dat zij het liever bij een « gewapende vrede » houden of zelfs een tijdelijk bondgenootschap sluiten. Komt er een derde aan te pas, dan is het bijna onvermijdelijk dat die derde man het gelag moet betalen. De twee rivalen waren in dit geval Octavianus en Antonius en de derde man was Lepidus, die spoedig ter zijde geschoven werd.

### 3. — GROOTSE FEESTEN

**A**NTONIUS volgde Cleopatra naar Alexandrie en verloor daar helemaal het hoofd. Hij kleepte zich als een oosterse vorst en schonk koninkrijken aan de zonen van Cleopatra. Hij besloot de koningin van Egypte te huwen. Daarvoor moest hij z'n huwelijk met Octavia laten ontbinden en deze Octavia was de zuster van Octavianus. Toen gingen de poppen aan het dansen...

### 4. — DE NEDERLAAG

**I**NTUSSEN regeerde Octavianus over het Westen en wist zich bemind te maken. Hij orkestreerde het geval met Cleopatra die, naar hij beweerde, van Rome een puinhoop wou maken en verklaarde haar kort en bondig de oorlog. Antonius volgde Cleopatra en op 2 september 30, bij Actium, voor de Griekse kust, stootte de Romeinse vloot, onder het bevel van Agrippa, op de 500 schepen van Antonius, waaronder 60 Egyptische. Plotseeling gaf Cleopatra haar vloot het bevel zich uit de slag terug te trekken. Antonius liet de moed zinken en volgde de koningin. De vloot zonder leider werd verslagen. Octavianus triomfeerde.

### 1. — DE ARME DERDE MAN

**L**EPIDUS had niet veel in de pap te brokken en Antonius en Octavianus besloten hem in quarantaine te plaatsen. Hij kreeg de titel van « hogepriester », werd ver van het opperste gezag verwijderd en men drukte hem op het hart zich koest te houden, indien hij aan z'n leven hield. Lepidus vervulde zijn functies 23 jaar. Octavianus en Antonius verdeelden het Romeinse rijk. De eerste kreeg het Westen, de tweede het Oosten.

### 2. — ZE HEETTE CLEOPATRA

**T**OEN Antonius in het Oosten was kreeg hij het bezoek van Cleopatra, koningin van Egypte. Ze was betoverend mooi, intelligent, ze sprak tien talen en was bovendien een volleerd diplomaat. Ze leefde in een kader dat aan een sprookje deed denken en het duurde niet lang of zij kon Antonius, die smoorlijk verliefd was, om haar kleine vinger wonden. Zij sloten samen een bondgenootschap dat tegen Octavianus gericht was...

### 5. — VERENIGD IN DE DOOD

**A**NTONIUS en Cleopatra hadden gezworen samen de dood in te gaan, maar het scheen niet dat Cleopatra haastig was. Ze liet alvast de dood van Antonius aankondigen, die zelfmoord pleegde... dan wachtte zij op de overwinnaar. Cleopatra meende ook Octavianus onder haar invloed te brengen, maar dat gelukte niet. Ze liet zich bijten door een adder en stierf...

(Wordt voortgezet.)