

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TERST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

POMPEJUS EN CESAR



NA Marius en Sulla dongen Pompejus en Cesar naar de macht. Beiden waren intelligent, machtig en ambitieus. Wanneer twee groten het met elkaar aan de stok hebben, dan moeten de kleinen gewoonlijk het gelag betalen. Men vreesde dan ook dat de Romeinen met de gebroken potten zouden zitten. Dit was echter niet het geval. Pompejus en Cesar maten elkaars krachten en kruisten de degen, om elkaar nadien de hand te reiken. Dat was zeer verstandig, doch het gebaar kwam niet uit het hart...



1. — DE RIJZENDE ZON

SULLA was nog diktator toen een jong officier, Pompejus genaamd, die enkele kleine successen had behaald de eer van de grote overwinnaar opeiste. Sulla weigerde. « Pas maar op dat de rijzende zon niet meer aanbidders heeft dan de dalende! », zei Pompejus. Iedereen stond verbaasd. Die stoutmoedigheid maakte indruk op Sulla en hij riep: « Goed! Dat hij triomfere! ». Pompejus zou heel hoog klimmen op de ladder...

2. — POMPEJUS STAL DE OVERWINNINGEN

METELLUS vocht in Spanje tegen een opstandig Romein Sertorius. Pompejus snelde hem te hulp en kaapte hem de overwinning voor de neus weg. In 71 keerde hij naar Rome terug, waar, onder leiding van Spartacus, de opstand der Gladiatoren was uitgebroken. Crassus versloeg het leger van Spartacus. Pompejus vocht slechts tegen enkele bendes, maar hij werd als de grote overwinnaar aanzien. Hij beëindigde de oorlog tegen de piraten in de Middellandse Zee. Een nieuwe krijgstocht tegen Mithradates, die door Lucullus, de fijnproever, zegevierend werd geleid, werd eveneens beëindigd door Pompejus die al de eer alleen opstreek.

3. — EEN EERLIJK MAN

TERWIJL Pompejus dus de pluimen op z'n hoed stak die anderen toekwamen, maakte de avonturier Catilina zich gereed om met de hulp van een deel van de bevolking Rome te vuur en te zwaard te zetten en Cicero, de consul, te vermoorden. Het was toen dat de grote Cicero een van zijn beroemd gebleven redevoeringen hield. De troepen van Catilina werden verslagen, hijzelf sneuvelde. Cicero had de republiek gered.



4. — EEN GENIE

TOEN Pompejus uit Azië terugkeerde, beging hij de fout zijn leger met verlof te sturen en alleen naar Rome te komen. Daar stond hij tegenover Cesar die 40 jaar, buitengewoon schrandere, breed van opvattingen en de onbetwiste meester van de democratie was. Cesar was ook eerzuchtig. Naar het schijnt weende hij voor het borstbeeld van Alexander de Grote en zei: « Toen hij 30 was, had hij de wereld veroverd en ik heb nog niets gedaan ».



5. — HET EERSTE TRIUMVIRAAT

POMPEJUS en Cesar sloegen nogmaals de handen ineen en vormden, samen met de rijke Crassus, het eerste triumviraat of driemanschap. Na afloop van hun consulaat zouden zij ieder een provincie 5 jaar lang besturen: Crassus kreeg Syrië, Pompejus Spanje en Cesar cisalpijn's Gallië. Aldus werd in 56 besloten tijdens een vergadering. Niemand protesteerde want het eerste triumvirat was machtig en wijs.

