

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

SULLA TEGEN MARIUS

DE Romeinen waren echte smulpapen en ze hadden een sterke maag, dat is een bekend feit. Ook hun honger naar land en naar macht was zeer groot en wie te Rome de teugels van het bewind voerde, wou ze niet meer afstaan. Sulla wilde heersen in naam van de aristocratie en Marius in naam van het volk. Het ging slecht tussen die twee. Alhoewel men zijn tegenstrever in die tijd zonder veel omhaal naar de andere wereld hielp, speelden beiden het klaar rustig in hun bed te sterven...



3. - IN HET HOL VAN DE LEEUW

SULLA vestigde opnieuw de macht van de aristocratie en vertrok naar het Oosten. Onmiddellijk nadien schudde consul Cinna het volk wakker en de poppen gingen aan het dansen. Marius kwam terug, werd opnieuw consul en vervolgde de aanhangers van Sulla. Hij was echter niet gerust in de zaak. « In het hol van de leeuw is het niet pluis, zelfs als hij afwezig is », zei Marius soms. Hij stierf in 87 en het waren zijn vrienden, die de wraak van Sulla te verduren kregen.



4. - DE TERUGKEER VAN DE OVERWINNAAR

INTUSSEN had Sulla de handen vol met Mithradates die mooi op weg was heel Klein-Azië in z'n macht te krijgen. Hij sprak eventjes 22 talen! Sulla versloeg het leger van Mithradates, maar werd niet-temin te Rome gebrandmerkt als « publieke vijand nummer één ». Sulla keerde dan terug naar de eeuwige stad met zijn leger, zijn buit en zijn woede...

5. - EEN BLOEDBAD

SULLA was vast besloten korte metten te maken met de democraten. Hij liet zich eerst als levenslang diktator uitroepen en zette zich dan aan het werk. Hij liet de namen van diegenen die moesten sterven aanplakken en hun have en goed schenken aan diegenen die hen om het leven zouden brengen... De zonen kloegen hun vaders aan, de ene helft van de familie moordde de andere helft uit. Er waren heel veel zwarte lijsten en heel veel doden. Een echt bloedbad! Sulla deed afstand van het gezag in 79 en stierf te Puzzoles. (Wordt voortgezet.)



1. - LEEUW EN VOS

Hij heette Cornelius Sulla. « Een aardbei met suiker bestrooid », zei men omdat hij z'n gelaat, rood van eczema, poederde. Hij was lang, ros en had iets van de leeuw en iets van de vos. Als vriend van de rijke senatoren, gelastte hij er zich mee de opstand van de Italianen, die hun rechten als volwaardige Romeinse burgers opeisten, te onderdrukken. Nadien schonk hij de overwonnenen wat ze vroegen...



2. - HET GAAT SLECHT VOOR MARIUS

DE senaat gaf Sulla een leger om Mithradates, koning van Pontus, in Klein-Azië, te bevechten. Marius was jaloers en trachtte stoken in de wielen te steken. Sulla was de sterkste en Marius moest vluchten. Met veel moeite raakte hij in Afrika en nauwelijks te Carthago kwam een lictor op hem toe en zei : « De proconsul wenst... ». « Ga en zeg aan je meester dat je Marius hebt gezien, gezeten in de ruïnes van Carthago », antwoordde hij.