

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

HOE HET KWAAD GENEZEN?

DE Romeinen, die eens hard werkten, ruw van zeden, maar gezond en kloek waren, lieten zich nu verleiden tot een leventje van nietsdoen, van weekheid en corruptie. Er waren enkele scherpzinnige Romeinen die het gevaar zagen en het alarm bliezen, sommigen wilden zelfs het kwaad met wortel en al uitroeien, maar was het niet reeds te laat?

1. - CATO

DE man, die de vernieling van Carthago zo vurig had gewenst, wou de Romeinen wakker schudden. Als censor hekelde hij de zeden van zijn stadsgenoten en, om het voorbeeld te geven, kleepte hij zich als een boer en liep blootsvoets. Hij stelde voor een luxetaks ofte weeldebelasting te heffen en waagde het zelfs de weelde, die door de vrouwen werd ten toon gespreid, te kritiseren. Maar de Romeinse schonevrouwen waren geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken... Toen hun heer gemaal naar de senaat moest om die weeldebelasting te stemmen, sloten zij hem op of wachtten hem dreigend op aan de poort van de zaal. Cato moest er het bijltje bij neerleggen...

3. - TIBERIUS

TIBERIUS, de oudste zoon van Cornelia, werd in 133 tot tribuun verkozen. Hij had zich tot doel gesteld de middenstand weer op te richten en sprak aldus: « Hektaren grond zijn staatseigendom. We moeten ze aan de armen schenken, zodat ze eerlijke boeren kunnen worden! ». Maar de rijken exploiteerden deze gronden illegaal en zij zetten alles in het werk om te beletten dat het voorstel van Tiberius zou aangenomen worden. Ze beschuldigden Tiberius er van dat hij naar de koningskroon dong en lieten hem op laffe wijze vermoorden. Het treurigste van de zaak was dat de armen de held niet eens steunden...

4. - CAIUS

TIEN jaar later werd Caius tribuun en trachtte de wet, voorgesteld door zijn broer, te doen stemmen. Hij wou de inhalige proconsuls doen straffen evenals al diegenen die kiezers uitkochten. Heel de Romeinse aristokratie spande tegen Caius samen. Er werden straatgevechten geleverd en veel bloed vergoten. Caius pleegde zelfmoord...

2. - CORNELIA

TE Rome woonde een dappere vrouw die Cornelia heette. Zij was de dochter van Scipio Africanus, was gehuwd met Sempronius Gracchus, een man van aanzien, en had twee zonen Tiberius en Caius. Ze droeg nooit juwelen en als haar vriendinnen zich daarover verwonderden, toonde ze haar mooie en begaafde zonen, die zij een zeer verzorgde opvoeding gaf en zei: « Dat zijn mijn juwelen ».

5. - EEN STANDBEELD

LATER kregen de twee dappere Romeinen een standbeeld; zo gaat het in het leven... Cornelia weende niet. Ze zei: « Noem me niet meer de dochter van Scipio, maar de moeder van Tiberius en Caius ». In Rome waren er nu twee machten: de rijken en de armen. Een paar gensters zouden volstaan om het vuur aan de lont te steken en een burgeroorlog te ontketenen.

(Wordt voortgezet.)