

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

HET LOOPT MIS IN ROME

EEN volk van arme boeren dat hard werkt en sober leeft, werd plotseling rijk. De Romeinen kregen slaven die blindelings moesten gehoorzamen en die dag en nacht werkten. En wat gebeurde er? Al die weelde steeg de Romeinen naar het hoofd. Zij waren de heersers van de wereld en meenden dat het zo best kon blijven duren...

1. - DE PROCONSULS

« **W**AT is het mooi naar zee gaan. De zee is zoveel waard als het land!... Maar de blauwe hemel werd zwart en alle hoop verdween uit ons hart... » Al de landen, door de Romeinen veroverd, werden ingedeeld in gouwen of provincies. Aan het hoofd van iedere provincie plaatste Rome een oppermachtige proconsul. De meeste proconsuls exploiteerden hun gouwen op schandalige wijze, zo o. m. Verres, die zwom in de rijkdom die hij gestolen had van de Sicilianen, nadat hij de eigenaars had laten martelen en doden. Als dank waren de Sicilianen gedwongen hem dan ook nog standbeelden op te richten. Onnodig te vertellen wat er in het hart van de Sicilianen omging...

3. - DE NIEUWE ARMEN

NAAST nieuwe rijken kwamen er ook nieuwe armen en dat waren de kleine boeren. Het graan kwam uit de provincies en kostte niets. De kleine boeren verkochten hun velden aan rijke grondbezitters, zij waren geruïneerd. Wat deden ze? Ze kwamen naar Rome en vormden een klasse van werklozen en bedelaars.

4. - DE WEELDE WAS TE GROOT

GRIEKENLAND was overwonnen, maar de de Griekse beschaving was niet dood. Rome nam niet zo zeer het edele van deze beschaving over, maar het minder goede, en de goden. De huizen van de rijke Romeinen waren prachtig van bouw en inrichting, hun kleren weelderig, hun voedsel te overvloedig. Eens waren de Romeinen arm en sterk, nu waren ze rijk en week. De oude godsdienst werd vervangen door de cultussen door het Oosten geïnspireerd. De zeden waren weinig stichtend. De Romeinen geloofden aan niets meer. Ze begonnen de kunst, de literatuur en de filosofie van Griekenland te bewonderen. Het hellenisme beheerste stilaan de Romeinse wereld.

2. - DE NIEUWE RIJKEN

AL wat door Rome onderworpen was moest belastingen betalen. De belasting moest men afgeven aan een kaste van financiers... Deze heren eisten veel meer dan de belasting door de staat geeist en zij staken het verschil op zak. Wee de man die niet kon betalen. Al zijn bezittingen werden in beslag genomen en soms kreeg hij zelfs de doodstraf. De belastingontvangers waren ongehoord rijk.

5. - CORRUPTIE

DE rijken kochten de stemmen van de arme burgers en dank zij deze corruptie, werden de rijke magistraten steeds weer opnieuw herkozen. Een titel of een functie werd om zo te zeggen erfelijk. Een nieuwe klasse, die van de « edelen » domineerde de staat. Op sociaal, moreel, en politiek gebied ging er dus iets verkeerd in de eeuwige stad. Rome was ziek, we zouden haast durven zeggen was « zieziek ».

(Wordt voortgezet.)