

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## MARE NOSTRUM!

DE eerste stap is het moeilijkst, de rest komt van zelf. De geschiedenis van de Romeinen is daar om zulks te bewijzen. De opbouw van de cel of van de kern waaruit het toekomstig Romeinse rijk zou groeien kostte hen het meest, was het moeilijkst. Eens zover echter, trokken zij op verovering uit en zij veroverden een groot stuk van de wereld zó makkelijk en zó vlug dat men er nu nog even stil bij wordt... Hoe de Romeinen dat aan boord legden, lezen we in het boeiend verhaal dat volgt :



### 1. — DE MOOIE DROOM

WAT is het mooi naar zee te gaan onder een warme hemel, onder een klare hemel. De zee is zoveel waard als het land! » De Romeinen die eigenlijk echte landratten waren, droomden er van heer en meester te zijn van de zee die het middelpunt vormde van de toenmalige beschaving : van de Middellandse Zee. Ze wilden er een Romeins meer van maken en met reden kunnen zeggen : « Mare Nostrum ! » — « Dit is onze zee ! » Eens Carthago onderworpen zou deze wens werkelijkheid worden. Maar... Carthago stond nog !



### 2. — CARTHAGO VERWOESTEN !

VIJFTIG jaar na Zama was Carthago opnieuw een bloeiende stad. Rome had toen een wel-sprekend en knorrig magistraat : Cato, de censor. Deze man had de gewoonte al zijn redevoeringen, om het even waarover ze handelden, te eindigen met deze woorden : « Carthaginem esse delendam ! » : Voorts ben ik van oordeel dat Carthago verwoest moet worden ! » Het was belachelijk en op de duur vermoeiend, maar toch... Er bleef iets van hangen. Toen gaven de Romeinen de koning van Numidië de raad Carthago aan te vallen. Hij deed het. De trotse stad verdedigde zich en toen verklaarde Rome de oorlog an Carthago...



### 3. — HET EINDE VAN DE TROTSE STAD

SCIPIO (Africanus Minor) kwam in de stad toe en eiste dat men hem alle schepen en wapens zou afstaan. De inwoners van Carthago gehoorzaamden. Toen gaf hij hen het bevel zich terug te trekken in de woestijn. Dat was te veel ! Carthago verdedigde zich twee jaar lang met de moed der wanhoop. De vrouwen gaven hun haar om er koorden uit te vlechten, maar in 146 werd Carthago toch ingenomen en met de grond gelijk gemaakt.

### 4. — DE ROMEINEN TRIOMFEREN

TOEN veroverden de Romeinen het koninkrijk van Macedonië, een overblijfsel van het Groot Rijk van Alexander. De koning, Filippus V, was al eens verslagen toen hij zich geallieerd had met Hannibal. Ook het leger van zijn zoon werd in de pan gehakt en de koningszoon door de overwinnaar als slaaf verkocht. Syrië werd enige tijd later eveneens aangehecht bij Rome. De Grieken kwamen in opstand, maar deze opstand werd in het bloed gesmoord. Corinthië werd verwoest en de laatste koning van het Pergameense rijk schonk zijn kroon aan Rome. Nu was het oosten van de Middellandse Zee van de Romeinen, op Egypte na echter.



### 5. — VIRIATHE

MET Spanje had Rome moeilijkheden. De Spanjaarden beantwoordden de oproep van een eenvoudige herder, Viriathes geheten, en gedurende negen jaar trok deze Viriathes aan het langste eindje. De Romeinse legioenen waren tegen hem niet opgewassen. Ten slotte liet Rome de dappere man vermoorden door een verrader. Het zuiden van Gallië werd een Romeinse provincie : Provence.

(Wordt voortgezet.)