

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

HANNIBAL STAAT VOOR DE DEUR

NAPOLEON zei eens dat, volgens hem, Hannibal de grootste veldheer was van de geschiedenis, en Napoleon moet er iets van af weten! Hannibal was afkomstig van Carthago, een volk uit een familie van kooplui en zeevlieden. Niets liet voorzien dat hij eens de wapens zou dragen. Toen hij echter de wapens opnam deed hij dit met zoveel kunde en macht, dat het Romeinse rijk op zijn grondvesten beefde...



1. DE EED VAN EEN KIND

CARTHAGO, overwonnen door de Romeinen, kende zwarte dagen. Het krijgsvolk dat gedomobiliseerd was rebelleerde. Men moest hen met man en macht te lijf. Het was een wrede oorlog die gewonnen werd door Hamilcar Barca (= bliksem). De grote overwinnaar werd nochtans verbannen. Hij vestigde zich in Spanje en veroverde er een uitgestrekt rijk met als hoofdstad Nieuw Carthago. Hamilcar had een zoon: HANNIBAL. Op zekere dag nam hij z'n zoon mee naar de tempel en daar, ten aanschijn van zijn troepen, deed hij hem zweren de Romeinen te haten en hen te bevechten tot de dood!



2. DE AGRESSIE

HANNIBAL werd in 221 bevelhebber van de Cartheegse strijdkrachten in Spanje. Hij was toen 26 jaar. Onmiddellijk viel hij de stad Saguntum aan die de geallieerde was van Rome. Een Romeinse delegatie kwam daarop naar Carthago. De chef van deze delegatie zei: «In de plooiën van mijn toga breng ik vrede of oorlog. Kies!» En Carthago antwoordde: «De oorlog!» Dat was het wat Hannibal verwachtte...



3. DWARS OVER DE ALPEN

INPLAATS van in Italië te ontschepen, zoals de Romeinen voorzagen, trok Hannibal met 80.000 krijgers van alle rassen, 12.000 ruiters, meestal Numieden (Numidië, nu Algerië) en 37 gedresseerde olifanten naar het noorden. Hij stak de Pyreneeën over, de Rhône en de Alpen. Langs de kruin van de Kleine St-Bernard leidde hij zijn krijgers naar de Povlakte. Toen bleven er hem nog 20.000 krijgers, 6.000 paarden en enkele olifanten...



4. TEN AANVAL!

HET eerste Romeinse leger wachtte hem op bij de Ticinus en werd verslagen. Het tweede Romeinse leger bij de Trevia en het werd eveneens verslagen. Het derde Romeinse leger lokte hij bij het Trasimense meer in een hinderlaag en hakte het in de pan. Toen benoemde de Romeinse Senaat een dictator, Fabius Maximus Cunctator, d. w.z. de Draler. En Fabius draalde... Hij putte het leger van Hannibal uit door kleine schermutselingen, maar ontweek een echte strijd.

5. DE RAMP

IN 216 te Cannes, vlak voor de zee. De Romeinse consul stormde met zijn leger ten aanval en Hannibal manoeuvreerde zo handig, dat hij heel het vijandelijk leger als het ware in een net opving. Rome verloor 25.000 krijgers. Men heeft wel eens gezegd dat het er 70.000 waren! Tussen de gesneuvelden bevonden zich een consul en talrijke senatoren. Nog nooit was een nederlaag zo volledig geweest. De heirbanen die naar Rome liepen, werden met grote kettingen gesloten. Het werd stil in de rijke en machtige stad. Men wachtte bevend de komst af van de vijand. Nu en dan weerklonk de kreet: «Hannibal ante (of ad) portas!» Hannibal staat voor de deur!

