

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE ETRUSKEN

ER woonden en er wonen nog steeds in Europa volkeren waarvan men, ondanks nauwkeurige opzoekingen, de ware herkomst niet kent. Waar b. v. de Basken vandaan komen is nog niet uitgemakt. Hun taal vertoont geen verwantschap met andere Europese talen. Zij hebben nog ten dele hun eigen recht en eigen wetten die zij steeds taai weten te verdedigen. De Romeinen nu hadden hun Etrusken of Etruriërs, en waar die eigenlijk vandaan kwamen weet men thans nog steeds niet.

3. — HET WAREN KUNSTENAARS

DE Etrusken waren knappe zeelui en zeer fijne ambachtslui. Zij gaven prachtige dierenfiguren in metaal, ook allerlei bronzen voorwerpen, prachtig aardewerk, spiegels in metaal. Ieder van de twaalf steden van Etrurie werd bestuurd door de lucumons. Het waren grijsaards, mensen met veel ervaring. Zij waren niet alleen hoofd van het leger, maar ook rechters. Op de Etruskische schilderijen zien wij hen afgebeeld in wit en rood kleed met een baard en gladgeschoren kruin.

4. — DE MEESTERS VAN ROME

HET schijnt wel vast te staan dat de drie laatste koningen van Rome Etrusken waren. Tarquinius de Oude heette eigenlijk Tarkna, een Etruskische naam. Hij bouwde te Rome o.m. naar Etruskische wijze de grote gewelfde riolen. Servius Tullius, zijn opvolger, heette Mastarna, nog een Etruskische naam. Onder zijn regering werden eveneens grote bouwwerken verricht. Hij was ook een groot organisator. Hij verdeelde zijn volk in vijf klassen en maakte alle burgers dienstplichtig. De rijken vormden de kavalerie, de armen het voetvolk ingedeeld in centuries. Servius Tullius deed veel voor Rome. Nochtans werd hij vermoord.

5. — TARQUINIUS SUPERBUS

TARQUINIUS de Trotse, was de laatste van de zeven Romeinse koningen. Het was zijn doel de invloed en de macht van de rijken te verminderen en te steunen op de armen. Dat verdroegen de rijke Romeinen echter niet, te meer daar Tarquinius Superbus er nogal met stoute voeten doorging. De opstand brak uit en in 509 voor J. Chr. werd Tarquinius van de troon gestoten en het koninkrijk voor vervallen verklaard. Rome zou voortaan een republiek zijn.

1. — WAREN ZIJ MONGOLEN?

TEN noorden van Latium strekte de Etrurische vlakte zich uit. Men noemde deze streek ook Tyrrhenia omdat zij gelegen was langs de Tyrrheense zee. De inwoners van dat land waren eerder klein van gestalte, breed geschouderd, hadden scheefstaande ogen zoals de Mongolen en een gele huid. Hun taal was niet Indo-Germaans en de teksten die zij ons hebben nagelaten, zijn nog niet ontcijferd. Men meent dat zij uit Mongolië afkomstig waren. De Etrusken waren zeer rijk en leefden weelderig.

2. — DE WAARZEGGERS

DE goden van de Etrusken waren alles behalve vriendelijk. Zij zien er uit als demonen, vooral dan Charon, die de afgestorvenen martelde. De Etrusken waren vreselijk bang voor de dood. Men moest al het mogelijke doen om de woede van de goden te bedaren en men moest zorgen voor de zielerust van de afgestorvenen. Met dit doel stortte men het bloed van de gladiatoren, die met elkaar duelleerden over de graftomben uit. De Etrusken wilden ook steeds de wil van de goden kennen. De priesters bestudeerden daarvoor de ingewanden van dieren, in het bijzonder de lever. Zij lazen hieruit de toekomst. Wij weten dit alles van de fresken op de graven ontdekt.