

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

## DE EERSTE KONINGEN

**H**ET begin van de geschiedenis van Rome is niet zo fraai. Men vindt er niets anders dan roof, moord en oorlog. Het leven moet er niet zo zoet en aangenaam geweest zijn. Het leven van een mens had niet veel waarde en de zwakken werden meedogenloos vertrapt. Maar de Romeinen waren ook nog tot iets anders in staat. Het bewijs daarvoor is het feit dat zij het machtigste rijk ter wereld stichtten.

### 1. — DE SABIJENEN

**D**E Sabijnen waren in de Oudheid een volk dat in Midden - Italië woonde. Om de stad die hij had gesticht te bevolken ontvoerden Romulus en zijn Romeinen, aldus vertelt de legende, Sabijnse meisjes. De Sabijnen wilden niet dat hun dochters en zusters trouwden met de inwoners van Rome, waarop zij misprijzend neerkeken. Naar het schijnt waren de Sabijnse meisjes zelf het daarmee niet altijd eens! In ieder geval kwam er oorlog van. De Sabijnen belegerden Rome, en konden de stad binnendringen, dank zij het verraad van een vrouw, Tarpeia geheten. De plaats waar Tarpeia door de binnendringende krijgers vertrapeld werd, draagt nog steeds haar naam: rots van Tarpeia.

### 3. — KONING NUMA

**R**OMULUS verdween op geheimzinnige wijze tijdens een onweer. Men maakte van hem een god, die de naam Quirinus droeg. Een Sabijn, de wijze Numa Pompilius, volgde hem op. Deze was zoals al de koningen in de oudheid eerst en vooral een soort van hogepriester. Hij bouwde de tempel van Janus, de god met de twee gezichten, god van vrede en van oorlog. Men noemde hem Numa, de vrome.

### 4. — TULLUS HOSTILIUS

**B**IJ de dood van de vredelievende Numa, ging Rome over in handen van de oorlogszuchtige Tullus Hostilius. Hij begon al dadelijk de oorlog met Alba Longa. Om echter een te groot bloedbad te vermijden, werd er besloten dat drie Romeinen zouden vechten tegen drie inwoners van Alba. Voor deze laatste stad werden de drie broeders Curiaace aangeduid. Voor Rome de drie broeders Horace. Zij legden de eed af te overwinnen of te sterven. Ongelukkig was een zuster van de Romeinse broeders verloofd met een van de drie broeders Curiaace. Zij heette Camilla. Zij was doodsbang. Al spoedig waren twee van de drie Romeinen dood en de drie van Alba gewond...

### 2. — DE DAMESVREDE

**D**E Sabijnen stonden dus in de stad, doch daarmee hadden ze nog niet gewonnen. De twee partijen stonden oog in oog en een hardnekkige strijd zou ontbranden. Toen wierpen de Sabijnse vrouwen zich tussen hun echtgenoten en hun broeders en smeekten het gevecht te staken. Zij wilden immers Rome niet meer verlaten. Er stond dus niets anders op dan de vrede te aanvaarden. Om de beurt zou er een Romeins en een Sabijns koning heersen.

### 5. — DE DERDE BROEDER

**E**EN van de drie Romeinen stond dus naast zijn twee dode broeders en voor de drie gewonde broeders Curiaace. Hij deed alsof hij vluchtte. Zijn vijanden zette hem na. Plotseling draaide hij zich om en stormde af op zijn drie achtervolgers, die erg verzwakt waren ten gevolge van hun verwondingen. Hij doodde hen alle drie. Helaas! Hij doodde meteen zijn zuster... Alba werd verwoest en de bevolking naar Rome gesleept. Tullus werd opgevolgd door een Sabijn, Ancus Martius. (Wordt voortgezet.)