

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE GEBOORTE VAN ROME

IN den beginne was het niets anders dan een stipje op de antieke wereldkaart. Dit stipje echter breidde zich uit als een olievlek en bedekte weldra een groot stuk van de toen bekende wereld. Dit stipje heette Rome. Rome werd « de eeuwige », de machtigste en rijkste stad ter wereld. Overal deed zij haar invloed gelden.



1. — HET SCHIEREILAND.

ITALIË was een mooi, maar arm schiereiland. Van de zee maakten de bewoners van dit land niet veel gebruik, zij voelden zich niet aangetrokken tot de zeevaart. In de Povlakte woonden de blonde Galliers, in de vlakte van de Arno de geheimzinnige Etrusken, in het Zuiden hadden de Grieken de mooie steden Tarente, Sybaris, Messina, Syracuse. De rest van Italië was bewoond door de Italië. Deze waren eerder klein van gestalte, sober en dapper. De vlakte van de Tiber heette Latium, vandaar de naam van zijn bewoners, de Latijnen. En er waren de zeven heuvels, Ruma geheten, en daarop werd de stad gebouwd wier naam weldra zou klinken als een klok: Rome.



3. — VAN GODDELIJKE AFKOMST

DE legende wil dat Romulus en Remus van goddelijke afkomst zijn. Langs grootvader stamden zij af van de koningen van Alba Longa. Numitor was van de troon geworpen door Amulius, die de kinderen te vinden legde. Romulus en Remus doodden Amulius en zetten Numitor terug op de troon. Zij mochten dan een stad stichten.

4. — DE GIEREN

DE stichting van een stad gebeurde volgens een heilige ritus. Men moest de goden raadplegen in de vlucht van de vogels. Romulus en Remus gingen naar de plaats waar zij door de wolvin gered waren. Zij wilden weten wie van hen beiden door de goden uitverkoren was. Remus stond op de Aventinusheuvel en keek naar de hemel. Weldra zag hij tien gieren. Hij meende reeds dat hij uitverkoren was als stichter van de stad, maar Romulus die op de Palatinusheuvel stond, zag twaalf gieren. Hij zou dus de stichter wezen van de stad, die zijn naam zou dragen.



2. — DE WOLVIN

OP zekere dag, zo vertelt de legende, daalde een wolvin van een van de zeven heuvels, die van het Capitool, en wandelde langs de Tiber. Daar ontdekte zij twee boorlingen. De wolvin had medelijden met de wichten en zij zoogde hen. De jongens, een tweeling, werden groter en ze werden opgenomen door een herder, die hen verder opvoedde en hen de namen Romulus en Remus gaf. Het beeld van de wolvin staat nog steeds op het Capitool...



5. — DE HEILIGE VOO

ROMULUS nam een ploeg, die getrokken werd door een witte koe en een witte stier, en hij ploegde een voor rond de Palatinusheuvel. Hier zouden de muren van de stad verrijzen en niemand mocht er voorbij zonder heiligschennis te plegen. Remus was woedend er om zijn broer te plagen sprong hij over de voor. Dat was te veel! Romulus doodde zijn tweelingbroer. Dit zou gebeurd zijn in het jaar 753 voor Christus.

(Wordt voortgezet.)