

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

FILIP DE GROTE VELDHEER

DE Macedoniërs waren geen barbaren, zoals ze door de Grieken werden afgeschilderd, zij waren eigenlijk een Helleense volksstam. Zij woonden echter in het noorden, afgezonderd van de rest van Griekenland en hun ontwikkeling is daarom een heel andere weg opgegaan. Toen de Macedoniërs naar Attika oprukten waren zij voor de Grieken vreemden, die er slechts op uit waren het volk van Athene van zijn vrijheid te beroven. Filip, koning van Macedonië, was een groot staatsman, diplomaat en veldheer.



1. — DE DROOM VAN DE KONING

ALS kind was Filip in Thebe als gijzelaar gevangen gehouden. Hij kende dus Griekenland en het was zijn droom dit rijk, dat in verval was, uit te bouwen tot een machtige balkanstaat. In Macedonië was de koning niet alleen het staatshoofd, hij was ook rechter, priester en veldheer. Filip had in zijn land de algemene dienstplicht ingevoerd. Dat was iets helemaal nieuws! De andere landen huurden immers soldaten.



2. — KRIJGSTAKTIJK

OM Griekenland te veroveren moest men niet alleen een goed staatsman wezen, men moest ook sterk zijn. Filip was de knapste veldheer van zijn tijd en met hem deed de eigenlijke «krijgstactiek» haar intrede. De Macedonische ruitery kan men de naam van «kavalerie» geven — dit voor het eerst in de geschiedenis — want ze was zeer beweeglijk en werd door Filip als «taktisch» wapen gebruikt. Een detail: stijgbeugels bestonden toen nog niet. Beroemd zijn de 7-meter lange speren of stootlansen. De Middeleeuwse ridders konden hun speren onder de arm klemmen; de Macedoniërs moesten de hunne met de vrije hand bewegen.



3. — GIJ SLAAPT, VOLK VAN ATHENE!

IN 339 rukte Filip op naar Griekenland. Demosthenes, een goed redenaar, sprak de Grieken toe: «Wij slapen! Gij slaapt, volk van Athene!» Als kind had Demosthenes een zwakke stem, doch hij had zich zodanig geoefend dat hij als volwassen man een echt volks-tribuun was. Hij slaagde er in de Grieken wakker te schudden en hen aan te porren de Macedoniërs tot staan te brengen.

4. — TE LAAT

TE voren echter had Filip de Griekse kolonies ingepalmd en hij telde in Athene veel vrienden en aanhangers. De oproep van Demosthenes kwam wel wat laat en alleen Thebe was bereid Athene te helpen. De beslissende slag werd geleverd in 338. Demosthenes vocht als een leeuw doch hij moest, met de zijnen, het onderspit delven. Het moet gezegd dat Filip geen enkele maatregel nam tegen Demosthenes. Hij was nu immers meester van Attika en had bovendien nog veel andere punten op zijn programma staan.



5. — DE DOOD VAN FILIP

FILIP besloot Perzië aan te vallen en in te lijven in de grote staat waarvan hij droomde. Alvorens te vertrekken gaf hij prachtige feesten ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter. Dan werd het plotseling zeer stil aan het Macedonische hof want, om een persoonlijke wraak te koelen, had een officier de koning neergestoken. Macedonië rouwde maar te Athene in het kamp van Demosthenes heerste er vreugde... Te vroeg echter, want...

(Wordt voortgezet.)