

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE TRIOMF VAN GRIEKENLAND

INDIEN de match David-Goliath niet een, maar twee ronden had gekend, zou David zich waarschijnlijk bij het begin van de tweede ronde niet erg op zijn gemak gevoeld hebben. Mirakels doen zich zelden twee keer in dezelfde omstandigheden voor! De Oude Grieken moeten van geen kleintje vervaard zijn geweest, want toen zij hoorden dat het reuzenleger van de Perzen zich gereed maakte om Athene op zijn grondvesten te doen beven, hielden zij de kop hoog. In plaats van al hun krachten samen te bundelen, meenden zij dat ze nog tijd hadden om onder elkaar te kibbelen...



3. - SPARTAANSE HELDEN

IN het noorden van Griekenland is er een nauwe pas, Thermopylae (warme poort) geheten, die leidt van Thessalië naar Lokris. De Perzen waren verplicht door die pas te gaan. Leonidas, koning van Sparta, stelde zich daar op met 300 hoplieten. Vier dagen hielden zij stand, tot een verrader de Perzen door een smal pad leidde, zodat zij de Spartanen in de rug konden aanvallen en in de pan hakken.

1. - XERXES MOBILISEERT

TIEN jaar verliep... Darius was dood, maar zijn zoon Xerxes droomde er van weerwraak te nemen op de Grieken. Hij mobiliseerde dus zijn leger dat volgens de Grieken miljoenen krijgers telde. Volgens de moderne historici echter zakte Xerxes met 100.000 man naar Griekenland af. Xerxes was de man die een brug liet werpen over de Dardannellen. Een vreselijke storm spoelde de brug weg. Xerxes liet de zee met de zweep bewerken en de ingenieurs verdrinken... De brug werd weer opgebouwd. Zeven dagen en zeven nachten defileerden zijn troepen zonder onderbreking over die brug. Xerxes vroeg zich af: « Wat is er binnen honderd jaar nog van dit werk te zien? ».



4. - XERXES VALT AAN

HET werd een stormloop naar Athene, en de prachtige stad werd ingenomen en in brand gestoken. Gelukkig had Themistokles Athene doen ontruimen. Nu kwam de Perzische vloot opdagen. Daarop wachtte Themistokles. Hij stuurde deze boodschap aan Xerxes: « Je kan de Grieken overwinnen, indien je snel aanvalt ». Xerxes deed het. Van op zijn gouden troon, sloeg hij de strijd gade.

5. - EEN MOOIE OVERWINNING

DE vloot van Xerxes zeilde langzaam naar het nauw van Salamis. Dan kwamen de Griekse roeiers in actie en Themistokles viel zijn vijand op de twee vleugels aan. De Perzische vloot kon al haar kracht niet ontplooiën, want het kanaal was te nauw en zo kwam het dat de grote Perzische schepen elkaar ramden. De Grieken vochten als leeuwen en haalden de overhand. Van de machtige vloot van Xerxes lieten zij niet veel over. Vol schrik vluchtte Xerxes en werd later vermoord. Het was een triomf voor de Grieken, een triomf die diepgaande gevolgen had in de geschiedenis.

(Wordt voortgezet.)



2. - HET VOLK VAN ATHENE

DE Grieken waren beslist meer dood dan levend van schrik? Neen hoor! Zij twistten onder elkaar als echte kemphaantjes! Aristides, staatsman, wilde niets weten over de plannen van Themistokles, die van Athene een zeemogendheid wou maken. Themistokles deed Aristides verbannen en toen begon men onmiddellijk aan de bouw van tweehonderd schepen met drie verdiepingen, ijzeren ram, vierkante zeilen en 75 roeiers. Intussen rustte Xerxes 1200 schepen uit.