

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

ASSURBANIPAL RAADPLEEGT ZIJN HOROSCOOP

DE Belgische koning en de koningin van Nederland denken in de eerste plaats aan het welzijn en het geluk van hun volk. Zij zijn grondwettelijke vorsten. Neem je de geschiedenis even ter hand, dan zal je vlug vaststellen dat er een hele reeks koningen alleenheersers waren. Zijn waren niet alleen oppermachtig, zij hadden ook een hele boel grillen die veel geld kostten. De Assyrische koningen dachten meestal slechts aan hun eigen wensen, hun eigen glorie. Een groot heerser en geniaal veldheer was koning Assurbanipal.

1. HET TOILET VAN DE KONING

NINIVE in het jaar 645 vóór Christus. Men legt de laatste hand aan het toilet van de vorst. Hij draagt een zwaar en rijk geborduurd kleed en een kostbaar halssnoer met de goddelijke emblemen, armbanden en een gouden degen. Hij is gekroond met een kostbare en wondermooie tiara. Zijn gelaat werd geverfd, zijn baard en haren gekruld. Assurbanipal steunt op zijn lange scepter en denkt na. « Ik regeer nu twee en twintig jaar, ik ben een groter vorst dan mijn voorgangers. Ik ben de beschermeling van de godin Ishtar, meesteres van het slagveld. »

2. GOEDE EN SLECHTE GEESTEN

ASSURBANIPAL verlaat het paleis, gevolgd door een dienaar welke over zijn hoofd een prachtige baldakijn houdt. De koning bewondert even de poort van zijn paleis, de poort welke hij zelf liet bouwen en waarover hij zeer tevreden is. Zijn oog glijdt strelend over de gevleugelde stieren met een mensenhoofd, gebeiteld in gekleurd ceramiek. Deze stieren zijn het zinnebeeld van de goede geesten, terwijl de monsters met menselijk lichaam en dierenkop de geesten van het kwaad zijn. De koning kijkt heel ernstig. « Geesten van het goede, geesten van het kwaad, wij moeten de enen benutten, zo dacht hij, en de anderen ontwijken. »

3. WAT DENKEN DE GODEN?

ASSURBANIPAL heeft besloten de oorlog te verklaren aan Elam (De hoofdstad van Elam was Susa.) Hij wenst echter te weten wat de goden daarover denken. Er zijn veel goden: Assur, Anoe, Sjamasj de zon, en Sin de maan, Mardoek-Jupiter, Ishtar-Venus. De koning ging eerst naar de tempel van Gilgamesj, de Assyrische Herkules die een leeuw in zijn armen verstikt.

4. STAAT HET IN DE STERREN?

DE Assyriërs staan in de geschiedenis bekend als zeer bekwame sterrekundigen. Zij ontdekten immers de bewegingen van maan en sterren. Hun berekeningen zijn nauwkeurig. Zij verdeelden de dag in 24 uren, een uur in 60 minuten, de minuten in 60 seconden. Zij konden heel nauwkeurig zons- en maansverduisteringen voorspellen. Was hun drang naar kennis dan zo groot? Misschien, maar hun schrik was wellicht nog groter. Immers in de stand van de sterren zagen zij gunstige of ongunstige voortekens. Men ondernam niets zonder eerst de sterrekundigen te raadplegen. Assurbanipal zit op zijn troon. Hij heeft zijn bevelen gegeven en de sterrenwicheelaars staan voor hem.

5. IDDINA HEEFT GESPROKEN

ZIJ staan allen rond Iddina geschaard, de oudste en de geleerdste van allemaal. Deze heeft een dokument in handen en zegt: « O, koning, aan wie god Nebo aandachtige oren en scherpe ogen heeft gegeven, deze maand van Tammoez is voordelig voor belegeringen. De eerste van deze maand heeft de maan hetzelfde aspect als de 27^e: een slecht voorteken voor Elam. » De koning nam Iddina aandachtig op.